

APRIL 2026 ~

NIEMEIJERS IN

ZAMBIA



Beste allemaal,

Opnieuw een nieuwsbrief vanaf Nederlandse bodem. Onlangs deelde iemand een Afrikaans gezegde met ons: "Europeanen hebben de klok uitgevonden, maar Afrikanen hebben de tijd." Op dit moment voelt dat zeker als onze realiteit. In de afgelopen maanden hebben we veel plannen gemaakt —en die vervolgens weer moeten bijstellen. Terwijl we bezig zijn met onze visumaanvraag, wordt ons geduld al flink op de proef gesteld.

In deze nieuwsbrief willen we jullie een update geven over onze visumaanvraag, projecten die we vanuit Nederland al zijn gestart voor Elyada Center, de start van thuisonderwijs en onze financiële situatie. Ook delen we graag enkele recente ontwikkelingen binnen Elyada Center.

Veel leesplezier!

The Niemeijers

UPDATE OVER ARJAN'S VISUM

In onze meest ambitieuze planning hoopten we eind januari te vertrekken. Er is echter één ding dat ons tegenhoudt: de goedkeuring van Arjan's werkvergunning. Vorige week kregen we voor de derde keer een afwijzing, op basis van "Zambianization", wat simpelweg betekent dat de voorkeur wordt gegeven aan het aannemen van een Zambiaan voor het werk.

Deze afwijzing is gebaseerd op een rapport dat al weken stof lag te verzamelen op het bureau van een ambtenaar. Vorige week had Jan in Zambia een hoopgevend gesprek met onder anderen de directeur van Immigratie in Kabwe. Helaas gaf hij later die week aan dat hij was vergeten zijn collega's te informeren dat er goedkeuring moest worden gegeven—met opnieuw een afwijzing als gevolg.

Op dit moment kunnen we niets anders doen dan bidden dat God onze laatste poging via de minister van Binnenlandse Zaken zal laten slagen. In totaal kan het nog een maand duren voordat we definitief horen of Arjan's werkvergunning wordt goedgekeurd. Het blijft dus een onzekere en spannende tijd.

Vlak voordat we het nieuws van de laatste afwijzing ontvingen, las Dineke Romeinen 15:5: "God geeft ons de kracht om te volharden en moedigt ons aan." Daaraan houden we ons vast. Een realistische vraag is: wat gebeurt er als Arjan geen werkvergunning krijgt? Hij zou nog steeds het land in mogen op Dineke's visum, maar officieel zou hij niet mogen werken of vrijwilligerswerk doen. In dat geval zullen we onderzoeken op welke manier hij zo goed mogelijk kan bijdragen. Ondertussen zou Dineke kunnen starten bij Elyada. Na zes maanden kunnen we dan opnieuw een aanvraag voor Arjan indienen.

Gebod voor Arjans werkvergunning blijft ondertussen enorm welkom!

THUISONDERWIJS VOOR SERRAH

Alle kinderen kunnen op school blijven en hun onderwijs voortzetten totdat we ons vertrek aankondigen. Een hele luxe, al zouden niet al onze kinderen het daarmee eens zijn!



Celebrating Ise' 8th birthday with her friends



Learning about Dutch history at Slot Loevestein



Omdat we aanvankelijk dachten dat Serrah alleen in januari naar school zou gaan, hebben we besloten haar thuis te houden. Hoewel we overwogen haar na de voorjaarsvakantie in februari naar school te sturen, hebben we uiteindelijk op het laatste moment besloten om haar thuisonderwijs te blijven geven. Dit komt vooral doordat onze vertrekdatum zo onzeker is—we weten niet of we nog twee weken of nog twee maanden in Nederland blijven.

Het geeft ons ook de kans om, nu het meeste werk in huis klaar is, te wennen aan thuisonderwijs. Tot nu toe genieten we er echt van om haar lessen op een creatieve manier te beginnen, en we gaan ook wekelijks op avontuur in het bos of bezoeken een kinderboerderij.



Homeschooling Serrah
(lesson in taste)

START VAN ENKELE ONLINE PROJECTEN VOOR ELYADA

Terwijl we wachten op ons vertrek, zijn we alvast wat werk voor Elyada gaan oppakken. Arjan heeft al flinke vooruitgang geboekt in het verbeteren en automatiseren van de salarisadministratie—iets dat al langere tijd aandacht nodig had.

Daarnaast brengt Arjan de governance, strategie en organisatie van Elyada in kaart om een plan te maken en prioriteiten te stellen voor de komende twee jaar. Zo kan hij straks gestructureerd aan de slag zodra we in Zambia aankomen.

Ondertussen is Dieneke begonnen met het online begeleiden van een van Elyada's lokale counselors en ondersteunt zij haar in het werkproces. Hoewel het natuurlijk beter zou zijn om elkaar persoonlijk te ontmoeten, is dit al een mooie start om inzicht te krijgen in de werkwijze in Zambia en weer in het ritme van therapie geven te komen.

FINANCIËLE UPDATE

We krijgen soms de vraag hoe het financieel met ons gaat nu we niet meer werken, maar nog niet naar Zambia zijn verhuisd. Gelukkig hebben we, dankzij een behulpzame regeling, recht op een uitkering, waardoor we ons geen zorgen hoeven te maken over onze financiën zolang we nog in Nederland zijn.

De donaties die we ontvangen zijn en blijven bestemd om verschil te maken in Zambia. Dit betekent dat alle middelen die we tot nu toe hebben ontvangen ook volledig zullen worden gebruikt voor ons werk en leven daar.

UPDATE ELYADA CENTER

The youth from "life trust" getting lessons in resilience at Elyada Center



Ondertussen heeft het team van Elyada Center niet stilgezeten. In de afgelopen maanden hebben verschillende waardevolle projecten plaatsgevonden.

De visumaanvraag van Arjan leidde tot inspecties bij Elyada door verschillende overheidsinstanties. Als gevolg daarvan werd de samenwerking met een lokaal ziekenhuis om therapie te bieden aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld plotseling stopgezet. Dit had een grote impact op het werk van Elyada, omdat veel cliënten zich geen (openbaar) vervoer naar de boerderij kunnen veroorloven, waardoor er geen plek meer was om therapie te geven in Kabwe.

Gelukkig is er een nieuwe locatie gevonden—met een prachtige tuin en zelfs een speeltuin voor kinderen—waar nu weer therapie kan worden gegeven.

Naast het reguliere therapiewerk op de boerderij, die tijdens het regenseizoen weelderig groen is, heeft het Elyada-team het team van Life Trust (een andere organisatie in Kabwe) ondersteund. Samen hielpen zij jongeren ontdekken wie ze zijn, zelfvertrouwen op te bouwen en hun identiteit vorm te geven. Door middel van mentorschap, levenslessen en emotionele steun konden deze jongeren hun sterke kanten ontdekken, positieve keuzes maken en groeien in veerkracht.

Het Elyada-team heeft ook bijgedragen aan een dag in een vrouwengevangenis, waar zij de vrouwen bemoedigden en aandacht vroegen voor mentale gezondheid en welzijn. Veel van deze vrouwen dragen trauma's met zich mee door geweld, armoede en verlies. Het team moedigde hen aan om zich niet te laten definiëren door hun verleden, maar hun kracht en groeipotentieel te erkennen.

Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang om maar liefst drie nieuwe lokale counselors aan te nemen. Na honderden sollicitaties en vele gespreksrondes staan ze op het punt deze nieuwe teamleden officieel te verwelkomen.

We kunnen niet wachten om het team straks persoonlijk ter plaatse te ondersteunen.

GEBEDSPUNTEN

Hoewel het er vanuit menselijk perspectief niet hoopvol uitziet voor de goedkeuring van Arjan's werkvergunning, geloven wij in een God die wonderen kan doen. Willen jullie met ons meebidden?

Deze wachttijd is uitdagend—niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons. Willen jullie bidden om moed en vrede in ons hart?

TOT SLOT

We hopen dat jullie met plezier onze verhalen hebben gelezen en we willen jullie bedanken voor jullie steun, op welke manier jullie ook bijdragen.

Tot de volgende keer.

Gods zegen,

Arjan, Dieneke

Yoel, Abel, Ise, Janah & Serrah

Niemeijen



 Enjoying some Dutch nature