



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Voorganger:	ds. Wijnsma
Organist:	dhr. Bruinewoud
Koster:	fam. Schonewille
Ouderling van dienst:	Jannie Drenthen
Diaken van dienst:	dhr. Zuiderma
Begroeting bij de ingang door:	dhr. Baron

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 26 SEPTEMBER 2021

ORDE VAN DE DIENST : Avondmaal

* **Welkomstlied: Lied 213: 1 en 2 - 'Morgenglans der eeuwigheid'**

Welkom.

* **Intochtslied: Lied 23b: 1 en 2 - 'De Heer is mijn herder'**

Stil Gebed en Votum en Groet.

* **We zingen: Lied 23b: 4**

Aanvangswoord uit I Korinthe 5 : 6 t/m 8.

Gebed.

* **Zingen: Lied 220: 1, 2 en 4 - 'Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon'** (op de melodie van 'zo vriendelijk en veilig als het licht')

SCHRIFTLEZING: Marcus 8 : 10 t/m 21. '10 Meteen daarna stapte Hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de Farizeeën op Hem af, en ze begonnen met Hem te discussiëren. Om Hem op de proef te stellen, verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 'Waarom verlangt dit geslacht een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. 14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: 'Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes'. 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen Hij dit merkte zei Hij: 'Waarom praten jullie er over dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken met brood jullie hebben opgeraapt toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?' 'Twaalf', antwoordden ze. 20 'En toen Ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?' 'Zeven', antwoordden ze. 21 Toen zei Hij: 'Begrijpen jullie het dan nog niet?'

* **Zingen: Psalm 95: 1 en 4 - 'Steek nu voor God de loftrompet'**

Overdenking.

* **Na een kort moment van stilte zingen we: Psalm 95: 2 en 3**

Tijdens het naspel van het lied wordt de tafel in gereedheid gebracht.

Viering van het heilig Avondmaal.

Groet, stilte en woord van genade.

* **We zingen: Lied 340b - Apostolische Geloofsbelijdenis**

Instellingswoorden en gebed.

* **We zingen: Lied 393: 1, 2 - 'Als ik in deze stille tijd'**(mel. 'o kom, o kom, Immanuël')

Gemeenschap van brood en wijn.

* **Lofprijzing: We zingen: Lied 393: 3**

Dankgebed en voorbede.

Tijdens de collecte wordt de tafel togedekt.

Inzameling van de gaven: 1^e collecte voor Kerk in Actie - Vredeswerkcollecte-Zending-Israël/Palestina. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

* **Slotlied: Gezang 257 - 'Halleluja, eeuwig dank en ere'**

*Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!*

* **Zingen: Lied 416 vers 1 - 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (staande)**

Zegen.

* **Zingen: Lied 431c (staande)**



KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.

ZIEKEN : Dhr. H. Reinders is ontslagen uit het Scheperziekenhuis nu weer thuis voor verdere revalidatie. Wij wensen hem een voorspoedig herstel.

Mevr. Huisman-Waarsing is opgenomen in de Bleerinc afd. Loohoogte, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen. Namens de Kapelgemeente wensen wij haar Gods kracht en sterkte toe.

BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Neef, Karbeel 155.

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3^e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4^e kolom - Taizé.

Zondag	26 sep.	Efeziërs 4:1-16	Marcus 9: 38-48
Maandag	27 sep.	Efeziërs 4:17-24	Psalm 84
Dinsdag	28 sep.	Efeziërs 4:25-5:2	I Timotheus 4: 12-16
Woensdag	29 sep.	Efeziërs 5:3-20	Lucas 9: 18-24
Donderdag	30 sep.	Spreuken 14:1-14	Lucas 18: 15-17
Vrijdag	1 okt.	Spreuken 14:15-24	I Johannes 3: 11-16
Zaterdag	2 okt.	Spreuken 14:25-35	Handelingen 1: 6-11
Zondag	3 okt.	Johannes 8:1-11	Marcus 10: 2-16

OVERZICHT DIENSTEN :

3 okt - 10:00 uur - Pastor Broekman - Israël zondag;

10 okt - 10:00 uur - ds. Wijnsma - Zendingdienst;

17 okt - 10:00 uur - ds. Wijnsma;

24 okt - 10:00 uur - ds. Van Elten (*Nieuw Weerdinge*);

31 okt - 10:00 uur - ds. Wijnsma - Reformaticedag - koffiedrinken.

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen. Daarom is het mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

Collecte 19 september: 1^e collecte = 72,70; 2^e collecte = 190,80.

Zondag **3 oktober** is de 1^e collecte voor de NBV - Israëlzondag - verbonden door gesprek en ontmoeting; 2^e collecte bij de uitgang is voor de PKN.

AFSCHAFFEN ANDERHALVE METER : Vanaf zaterdag **25 september** verdwijnt de verplichte anderhalve meter onderlinge afstand, ook in de kerken. Naar een coronatoegangspas zal in kerken, en in elk geval in de Kapel, niet gevraagd worden. Het blijft zo dat opgeven van te voren niet nodig is. Het advies blijft wel om afstand te houden waar mogelijk, en om rekening te houden met mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Daarom heeft de kerkenraad besloten de zijbanken voorlopig nog om en om afgesloten te houden en van groene stickers voor plaatsaanduiding te blijven voorzien. Gezien het aantal bezoekers afgelopen zondag zullen in het middenvak wel een aantal banken extra opengesteld worden om te waarborgen dat er plek genoeg blijft. Ook zal geprobeerd worden de groene stickers van de middenbanken te verwijderen. De ambtsdragers van dienst zitten weer in de voorste bank en de dienstdoende predikant en ouderling kunnen na de dienst weer bij de uitgang gaan staan, echter zonder handen te schudden. De oproep blijft dat mensen met klachten thuisblijven, dat bij binnenkomst iedereen de handen ontsmet, en om geen handen te schudden. Het verdwijnen van de verplichte anderhalve meter betekent ook dat niet langer (bijna) alle activiteiten en vergaderingen in de Ontmoetingsruimte plaats hoeven te vinden, maar dat ook de consistorie weer vaker gebruikt kan worden. Ook voor activiteiten zal niet gewerkt worden met een coronatoegangspas. Zo komen we weer een stapje verder in het opheffen van beperkingen. Ieders situatie is weer anders, en afstand houden blijft een verstandig advies, dus laten we elkaar de ruimte geven die bij ieders situatie past.

AVONDMAALSVIERING ZONDAG 26 SEPTEMBER : De afschaffing van de verplichte anderhalve meter afstand maakt het mogelijk opnieuw het avondmaal te gaan vieren, en grotendeels zoals gebruikelijk was. Wel zal de wijn niet in grote bekertjes worden gegeven, maar is er voor ieder een klein bekertje. Ook het brood zal iets anders neergelegd worden. Een voorste bank wordt weer gereserveerd voor mensen die moeilijk te been zijn. En wellicht dat het tempo van uitnodigen uit de banken iets rustiger zal zijn. Maar dat zijn slechts details. Het is erg fijn om na anderhalf jaar weer met elkaar de maaltijd van de Heer te mogen vieren, de maaltijd waarin brood en wijn verwijzen naar het leven en sterven, de opstanding van Jezus onze Heer, en de gave van de Heilige Geest wat het gevolg is van Zijn weg. De maaltijd waarin wij ons geven aan de God die zich voor ons gegeven heeft. We hopen op een gezegende viering.

BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : Een deel van het jaar is er op middagen van **15:30-16:30 uur** in de consistorie gezamenlijk Bijbellezen. De opzet is eenvoudig: we beginnen met gebed, de tekst wordt hardop voorgelezen, en na een korte stilte horen we van elkaar waar de tekst iets

aangeraakt heeft, vragen oproept, weerstand, of er een uitzicht opengaat. Iedereen is van harte welkom; één keer, altijd, of alles wat er tussen zit. Gepland is dinsdag vooralsnog **28 september**. We lezen uit de profeet Jeremia, deze keer hoofdstuk 20.

GROOTHUISBEZOEKEN: 'VAN U IS DE TOEKOMST' : Er is nog ruimte voor deelnamen aan de groothuisbezoeken. Naar aanleiding van het thema van de startzondag 'van U is de toekomst' vinden ook dit jaar ook in de herfst groothuisbezoeken plaats. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Van **19:30 - 21:30 uur**. Dat kan vanwege corona niet thuis, maar wel zijn er vier avonden beschikbaar in de Ontmoetingsruimte.

Dinsdag **28 september**: Centrum en Westenesch;

Dinsdag 12 oktober: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer;

Dinsdag 19 oktober: Emmermeer, Emmerhout, Angelslo en buitengebieden.

Naar aanleiding van Marcus 7: 31-37: Effata, ga open!' Opgeven is niet mee verplicht maar wel gewenst in verband met het zetten van koffie en thee. Opgeven het liefst per mail robwijnsma@gmail.com, of telefonisch 0528-351065.

SENIOREN MIDWEEK : Het vakantiebureau organiseert in samenwerking met het RCN een midweek voor ouderen. Deze vakantie vindt plaats van **6 tot 10 december** op 3 verschillende locaties: De Jagerstee in Epe (Gelderland), De Flaasbloem in Chaam (Noord-Brabant), en de Potten in Offingawier (Friesland). De week is bedoeld voor ouderen met een klein sociaal netwerk, en een smalle beurs die al jaren niet op vakantie zijn geweest. Ouderen kunnen door de diaconie worden aangemeld, in een groep met begeleider, maar er zijn dit jaar ook enkele individuele plekken beschikbaar. Aanmelden kan tot **1 oktober**. Meer informatie, het aanmeldingsformulier en de voorwaarden vindt u op: hetvakantiebureau.nl/seniorenmidweek. U kunt ook informatie aanvragen bij Geb en Ria Bril 632106, Dick en Gea Warringa 647677, Tineke Seigers 620300.

MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag **3 oktober** is er weer de Muzikale Zangprogramma in de kapel van **19.00 tot 20.00 uur**. Het wordt een programma van liederen uit de Herv. Bundel 1938, en uit het Nieuwe Liedboek. Met m.v. Marc Bruinewoud, piano, en een korte meditatie van Marc, samen met een klein koortje. Reint Elling bespeelt het orgel met veel samenzang. Iedereen is welkom, aanmelden vooraf is niet nodig, en zingen is toegestaan. Het wordt ook met geluid en beeld uitgezonden via kerkomroep. zie ook website: www.kapelemmen.nl M.vr. gr. Marc en Reint.

KOFFIE-OCHTEND KAPEL : Met ingang van **14 oktober** nodigt de Activiteiten Commissie iedereen uit voor een koffie-ochtend op iedere 2^e donderdagmorgen van de maand. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend even binnen te lopen in de Ontmoetingsruimte om 'een bakkie te doen'. We zijn van **10.00 - 11.30 uur** aanwezig. Informatie nodig? Bel: 06 29371972. We hopen ook u te zien! De Activiteiten Commissie.

GROTE NAJAARS BOEKENMARKT : Zaterdag **23 oktober** houden wij onze najaarsboekenmarkt in de ontmoetingsruimte van de Kapel van **8.00 tot 14.00 uur**. Met verkoop van boeken, Lp's; cd's, dvd's en legpuzzels. Ook weer met eigengebakken kniepertjes en bloemstukjes. En de traditionele rozijnenbollen gekakken in het Veenpark te Bargercompascuum. De rozijnenbollen en de kniepertjes kunt u vooraf bestellen via de intekenlijst (graag wel met naam en adres) hiervoor liggen 2 intekenlijsten bij de uitgang van de Kapel. Of bestellen bij Reint Elling tel. 612500, en per mail: rengelling@kpnmail.nl. De bestelling kunt u dan afhalen op zaterdag 23 oktober tijdens de boekenmarkt. Op de boekenmarkt zijn er dames aanwezig voor de catering, (koffie, thee, broodjes en soep). Iedereen is van harte welkom op de boekenmarkt. Wij proberen er weer een gezellige dag van te maken. De opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapelgemeente. M.vr.gr. de Boekenmarktcommissie.

BOEKENMARKT(JE) : In de ontmoetingsruimte van de Kapel staan twee tafels met een verzameling van streekromans. **Iedere woensdag** van **8.00 tot 10.00 uur** bent u welkom in de

ontmoetingsruimte voor het uitzoeken van boeken in de vakantie. 6 streekromans voor € 5.00. Van harte welkom. De opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapel. Boekenmarktcommissie.

GEMAK DIENT DE MENS : Onlangs hebben de lezers van OP Weg een groen formulier ontvangen waarop ze het kerkelijk bureau konden machtigen het abonnementsgeld van het kerkblad te incasseren. Daaraan is massaal gehoor gegeven. Veel mensen onderkennen het gemak van een doorlopende machtiging en het biedt veel voordelen. Het voldoen van het abonnementsgeld kan niet worden vergeten, het is voor de kerk kosten besparend en voor de vele vrijwilligers minder tijdrovend. Reden genoeg dus om een incassomachtiging af te geven. Mocht u uw machtigingsformulier kwijt zijn dan is één telefoontje (622122) of een e-mailtje (info@pgemmen.nl) met uw naam en adres voldoende om u een machtigingsformulier toe te zenden. Als u dat groene **machtigingsformulier** terugzendt dan heeft u jaarlijks veel leesplezier zonder er verder iets voor hoeven te doen. Gemak dient de mens.

- **KOPIJ** : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG** vóór **17:00 uur** bij **Tea van den Berg**, 0591-621068, e-mail: teabergvd@gmail.com

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !