



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Voorganger:	ds. K. De Graaf (<i>Nijensleek</i>)
Organist:	dhr. Elling
Ouderling van dienst:	Jannie Drenthen
Diaken van dienst:	dhr. Herder
Begroeting bij de ingang door:	Jacob Baron
Kerkrentmeester:	dhr. Renting
Koster:	fam. Horden
Pastoraalmedewerkster:	mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 20 NOVEMBER 2022

ORDE VAN DE DIENST : "Voleinding" - Laatste zondag kerkelijke jaar

* **Zingen voor de dienst: Lied 33 (bundel Johan de Heer)**

Welkom.

* **Openingslied: Psalm 68 : 7 (*staande*)**

Stil Gebed, Votum en Groet (*hierna gaan we zitten*).

* **Zingen: Psalm 139 : 1, 4**

Gebed.

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 t/m 6;
Colossenzen 3 : 1 t/m 4.

* **Zingen: Lied 124 (Opwekking)**

Verkondiging.

* **Zingen: Gezang 423 : 1, 2, 3 (Liedboek voor de Kerken, 1973)**

Herdenking der Gestorvenen:

De Gedachtenis: Wij gedenken nu hen die bij ons hoorden
en in het afgelopen jaar gestorven zijn.
Zij schonken ons hun aanwezigheid,
liefde, vriendschap, wijsheid.
Zij deelden hun leven met ons,
dagen en nachten, vreugde en pijn,
voorspoed en tegenspoed.
Vol herinnering zijn onze gedachten,
vol droefheid,
omdat hun aardse leven ten einde ging,
vol dankbaarheid om wat zij ons gaven,
gedurende de tijd dat zij bij ons waren.

Wij geloven: dat de namen waarmee wij hen kenden, niet vergeten raken;
dat hun leven niet voor niets is geweest;
dat door Jezus Naam het Leven sterker zal zijn dan de dood;
en dat zij door Genade deel mogen hebben aan Gods eeuwige goedheid.

Wij gedenken onze geliefden in het Licht: God zei: er zij licht!

En er was licht.

In dit licht zullen wij om Jezus wil
in tijd en eeuwigheid
opgenomen mogen zijn.

Om dit vertrouwen tot uitdrukking te brengen,
ontsteken wij voor hen,
die ons dit jaar zijn ontvallen,
een gedachteniskaars aan de Paaskaars.
Met dit teken maken wij zichtbaar
Dat onze geliefden deel mogen hebben
aan Gods Licht.

* **Zingen: Psalm 42 : 1**

Ons zijn namen gebleven, namen die wij hier met eerbied en genegenheid uitspreken.
Bij het noemen van de naam willen wij een kaars aansteken.

Wij noemen de namen van:

- † Rie Kleine-Deters, overleden 19 november 2021, 77 jaar;
- † Adriana Dingema Bossema-Laan (Sjanie), overleden 26 december 2021, 92 jaar;
- † Roelie Misker-Hilberts, overleden 5 januari 2022, 96 jaar;
- † Harm Loots, overleden 6 januari 2022, 94 jaar;
- † Hendrikje Vos-Idema, overleden 20 februari, 85 jaar;
- † Lamberta Witteveen-Velema (Bertha), overleden 3 maart 2022, 81 jaar;
- † Aaltje Winter-Kreuze, overleden 31 maart 2022, 99 jaar;
- † Jantien Weken-Dijk (Jantje), overleden 13 mei 2022, 89 jaar;
- † Joukje Neeltje de Rade-Bakker (Joke), overleden 18 mei 2022, 88 jaar;
- † Geert Loof, overleden 5 juni 2022, 95 jaar;
- † Willemina Annie Wierds-Koops (Miny), overleden 8 juni 2022, 87 jaar;

* **Zingen: Psalm 43 : 3**

Vervolgens noemen wij de namen van:

- † Truus Lub-Kamminga, overleden 9 juni 2022, 89 jaar;
- † Diena Dunning-Dijks (Dientje), overleden 25 juni 2022, 91 jaar;
- † Albert Hoekstra, overleden 7 juli 2022, 84 jaar;
- † Jan Harm Hummel, overleden 19 juli 2022, 82 jaar;
- † Pieter Jacobus Teunis van den Brink, overleden 20 juli 2022, 76 jaar;
- † Jannie Huisman-Waarsing, overleden 20 augustus 2022, 90 jaar;
- † Nel de Vries-de Braal, overleden 30 augustus 2022, 93 jaar;
- † Hendrik Veenstra (Henk), overleden 5 september 2022, 88 jaar;
- † Jantje Voorn-Moes, overleden 9 september 2022, 89 jaar;
- † Jantje Visser-Scheeringa (Jannie), overleden 26 september 2022, 90 jaar;
- † Gerrit Booij, overleden 16 oktober 2022, 79 jaar.

* **Zingen: Lied 23b : 1, 2**

Wij brengen anderen aan het licht: In dit ogenblik denken wij wellicht ook aan anderen,
van wie de namen niet zijn genoemd.
Mensen uit de kring van familie en vrienden,
mensen dichtbij en ver weg.
Mensen van toen en nu, van hier en ginds,
mensen van wie we ooit afscheid moesten nemen,
mensen die onder ons zijn en het zwaar hebben
en die we meer licht in hun bestaan gunnen.
Als teken van verbondenheid,
als symbool van liefde en aandacht,
kunt u nu ook voor hen een lichtje aansteken aan de Paaskaars.

Anderen: We kunnen nu ook een moment aan die ene denken,
terwijl we op onze plaats blijven zitten.
In stilte kunnen wij dan bidden
of het Licht van Christus hem of haar zal omringen.

* **Zingen: Psalm 67 : 1**

Dankzegging - Voorbede - Stil Gebed - Onze Vader.

Inzameling van de gaven: 1^e collecte is voor de diaconie;

2^e collecte bij de uitgang is voor de PKN - Pastoraat - Samen gedenken in dorp en stadswijk.

* **Zingen: Lied 213 (Opwekking)**

Zegen.

* **Zingen: Lied 416 : 1.**

Bij het weg gaan van de gemeente uit de kerkzaal wordt op het orgel gespeeld:

“Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht kom stromen...”

Familie en vrienden van gestorvenen waarvan in deze dienst de namen zijn genoemd gaan tijdens het orgelspel van voornoemd lied weer zitten voor de afsluiting van de herdenkingsceremonie met de

gedachtenis - kaarsen. Hierna zijn ze uitgenodigd voor het gezamenlijk koffie/theedrinken. 

HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt het echtpaar Hepping-Thiemes, woonachtig te Emmen op 19 november hun 40 jarig huwelijk te vieren. Namens de wijk PG Emmen Centrum-Kapel willen wij hen alvast van harte feliciteren met deze dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd.

BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Schrave, woonachtig te Emmen.

NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :

Zondag	20 nov	2 Koningen 13:10-25	Geluk bij een ongeluk
Maandag	21 nov	Lucas 20:41-21:4	Major donor
Dinsdag	22 nov	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
Woensdag	23 nov	Lucas 21:20-38	Hij komt!
Donderdag	24 nov	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
Vrijdag	25 nov	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
Zaterdag	26 nov	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven

OVERZICHT DIENSTEN :

27 nov - 10:00 uur - dhr. Sprenger (*Schoonebeek*) - 1^e Advent - Koffiedrinken ☕ ;

4 dec - 10:00 uur - ds. Spijker-van Engelenhove (*Oostwold*) - 2^e Advent;

11 dec - 10:00 uur - ds. Gardenier (*Beilen*) - 3^e Advent;

18 dec - 10:00 uur - ds. Dekker (*Klazienaveen-Noord*) - 4^e Advent.

COLLECTES : Zondag **27 november** is de 1^e collecte voor het Hospice (`t Huis van Heden) - Het Hospice biedt verzorging voor mensen in de laatste fase van hun leven; 2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

JOH DE HEER ZANGDIENST KAPEL : Zondag **20 november** aanvang **19.00 uur** is er een Joh de Heer zangdienst in de Kapel. M.m.v. Marc Bruinewoud, zang, piano, accordeon, en met een korte meditatie met als thema: 'Zing een nieuw lied'. Reint Elling bespeelt het kerkorgel voor de samenzang. Na afloop van de zangdienst is er een deurcollecte voor het Orgelfonds van de Kapel. De Kapel is open voor iedereen, dus welkom in de Joh de Heer zangdienst. M.vr.gr. Marc en Reint.

KLIEDERKERK : Op zondagmiddag **20 november** is er Kliederkerk! Vanaf **15.00** gaan we spelletjes doen, knutselen, een speurtocht, schminken, er is iets om te snoepen en we hebben een bioscoopje rondom het thema: Superhelden! We sluiten af om 16.30 met een Potluck maaltijd (dat is zo'n maaltijd waarbij iedereen wat te eten meeneemt, zodat je het met elkaar kunt delen) Kliederkerk duurt tot ongeveer 17.00 en is speciaal voor kinderen van de basisschool samen met hun (groot)ouders of verzorgers. Ook een leuk moment om eens vrienden kennis te laten maken met de kerk. Zien we jullie dan? Jedidjah de Haan-van Rijn, Jeugdwerker Protestantse Gemeente Emmen.

BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : We lezen uit de Brief van Jakobus het 4^e en 5^e hoofdstuk in de Kleine Kamer van de Kapel op dinsdag **22 november** van **15.00-16.00 uur**. Een ieder van harte welkom.

KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van **8.00 tot 10.30 uur** is er in het kleine zaaltje achter de ontmoetingsruimte verkoop van boeken, Lp's, Cd's, Dvd's en legpuzzels. Iedereen is welkom om even rond te snuffelen, de opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapel.

CORONA REGELS : Omdat het Corona-virus in deze regio weer wat op zijn retour lijkt te zijn, willen we de banken in de kerk weer gaan ontsluiten. Wel willen we u allen uitdrukkelijk vragen zelf uw verantwoordelijkheid te nemen: bij binnenkomst handen ontsmetten en alstublieft wat extra ruimte houden ten opzichte van onze mede-kerkgangers. Uiteraard blijft u bij verkoudheidsklachten thuis. Wij danken u voor uw medewerking in dezen! Namens de kerkenraad, Frea Hospers.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG** vóór **17:00 uur** bij mevr. M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !