



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:
Kerkrentmeester:
Koster:

ds. De Graaf (*Nijensleek*)
mevr. Bartelds
mevr. Schonewille
dhr. Stevens
dhr. Van Klinken
dhr. Grit
fam. Schonewille

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 18 SEPTEMBER 2022

ORDE VAN DE DIENST : Startzondag

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING : Liturgische kleur rood: startdienst, bevestiging en afscheid van ambtsdrager. De groene boog omkleed met hederabladd staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. De twee rozen staan voor de nieuwe en afscheidnemende ambtsdrager. De verschillende kleuren bloemen symboliseren de gemeente. De zonnebloem is gericht op het licht dat God over jou/ons laat schijnen, symbool van geloof, trouw en toewijding.

In deze dienst is er het afscheid van dhr. Menno Gremmer als ouderling en de bevestiging als diaken van mevr. Lammie Reinders

* **Welkomstlied: Lied 288 en Lied 216**

Mededelingen.

* **Intochtslied: Psalm 122 : 1, 3**

Stil Gebed, Votum en Groet.

* **Zingen: Lied 968 : 1, 2**

Samenvatting van de Wet.

* **Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5**

Gebed om de opening van het Woord.

Schriftlezing: Genesis 14 : 18 t/m 20.

* **Zingen: Psalm 27 : 1, 4, 7**

Verkondiging, thema "Aan Tafel".

* **Zingen: Lied 1010 : 1, 2, 3**

Afscheid.

* **Zingen: Lied 653 : 1, 6**

Bevestiging.

* **Zingen: Psalm 134 : 1, 3 (staande)**

Dankzegging en Voorbede.

Inzameling van de gaven: 1^e collecte voor de diaconie;

2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

Enkele "tafel-activiteiten" voor het komende seizoen van kerkenwerk genoemd.

* **Zingen: Lied 416 : 1, 2, 3 (staande)**

Zegen.

* **Zingen: Lied 425**



KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.

Op het liturgisch centrum kunnen we Menno Gremmer persoonlijk dank zeggen voor zijn ambtelijk werk in onze Kapelgemeente en Lammie Reinders als diaken een goede ambtsperiode toewensen.

ZIEKEN : Mevr. H. Pieters-Klingenberg is verhuisd naar de Oostermarke. Wij wensen mevr. Pieters een fijn verblijf, dit na een lang verblijf in het Hospice. Veel kracht en sterkte gewenst.

Mevr. M. L. Schirring-Eleveld, woonachtig te Emmen, is na een verblijf in de Horst, nu opgenomen in de Holdert afd. C 303, Hondsrugweg 101, 7811 AD Emmen. Ook voor mevr. Schirring wensen wij haar namens de Kapelgemeente veel kracht en sterkte toe.

Mevr. A. Renting-Heuvink, woonachtig te Emmen, is opgenomen in het Bethesda ziekenhuis dr. G.H. Amshofweg 1, 7909 AA Hoogeveen. Ook voor mevr. Renting veel kracht en sterkte gewenst namens de Kapelgemeente.

OVERLIJDENSBERICHTEN : Op 30 augustus is op 93-jarige leeftijd overleden mevr. Nel de Vries-de Braal. Op 5 september is op 88-jarige leeftijd overleden dhr. Hendrik Veenstra. Beide rouwdiensten hebben reeds plaatsgevonden. Wij wensen de families sterkte.

HUWELIJKSJUBILEA : Binnenkort hoopt het echtpaar de Jonge-Laskowska, Postweg 195, 7884 PL te Bargercompascuum op 25 september hun 25 jarig huwelijk te vieren. Namens de wijk PG Emmen Centrum-Kapel willen wij hen alvast van harte feliciteren met deze dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd.

VERHUISBERICHT : Rinus Stevens, scriba van De Kapel is per 15 september verhuisd naar Sneeuwuil 55, 7827 GG Emmen. Overige gegevens zijn ongewijzigd.

BEDANKT : Bedankt voor het prachtige boeket bloemen welke ik van de Kapelgemeente mocht ontvangen. Het gaat goed met mij en wens de Kapelgemeente ook alle goeds. Met vriendelijke groet: Jaap Wolters, Hoofdstraat 12C (Ten Kateflat).

BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Veenstra, Veenkampenweg 248.

OVERZICHT DIENSTEN :

25 sept - 10:00 uur - dhr. Bert Veld (*Haren, Duitsland*) - 🙏;

2 okt - 10:00 uur - mevr. Dekker-van Aversch (*Vriezeveen*) - Israëlzonntag;

9 okt - 10:00 uur - ds. Van Asselt (*Nijverdalen*);

16 okt - 10:00 uur - dhr. Sprenger (*Schoonebeek*).

OPBRENGST COLLECTES :

11 september: 1^e collecte = 96.90 voor de diaconie;

2^e collecte = 87.00 voor de eigen wijkgemeente;

3^e collecte = 98.96 voor St. Stephanus.

Zondag **25 september** is de 1^e collecte voor de NBV Stichting De Helpende Hand. De Helpende Hand deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die moeten rondkomen van een minimum uitkering; 2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente; extra collecte voor het Orgelfonds.

NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :

Zondag	18 sept	1 Koningen 18:16-29	Is hij soms op reis gegaan?
Maandag	19 sept	1 Koningen 18:30-46	Vuurwerk op de Karmel
Dinsdag	20 sept	1 Koningen 19:1-9a	Opgebrand
Woensdag	21 sept	1 Koningen 19:9b-21	Bron van rust
Donderdag	22 sept	Psalm 128	Voorspoed
Vrijdag	23 sept	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
Zaterdag	24 sept	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes

VAKANTIE DS. GERDA VAN VLIET : Hoewel mijn contract met de Kapel doorloopt tot 1 oktober, ga ik al wel eerder stoppen. Dat komt omdat ik nog een vakantie te goed heb die begint op **15 september**. We gaan samen drie weken een pelgrimstocht lopen in Italië, de Franciscaanse voetreis. Dit jaar van Florence naar Assisi. We hopen volgend jaar het tweede deel te lopen van Assisi naar Rome.

TAIZÉ-GEBED IN STILTETUIN DE STROETENHOF : Afgelopen zomer zijn zo'n tien jongeren uit Emmen naar Taizé geweest. Zij zijn onder de indruk geraakt van alles wat daar gebeurde. Onder andere ook van de vieringen, drie vieringen per dag. Zoals voorgaande jaren hopen we ook dit seizoen weer vijf vieringen te organiseren in de stijl van Taizé. Het eerste gebed zal plaatsvinden op zondag **18 september om 19.00 uur**. En wel in de prachtige stiltetuin de Stroetenhof aan de Huizingsbrink-weg 40a. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raken zal. Tot 18 september!

KLIEDERKERK : Op zondagmiddag **25 september** is er Kliederkerk! We beginnen om **15.00 uur** met een leuke speurtocht, knutsels, iets om te snoepen en spelletjes rondom het thema: Durf jij?! Daarna hebben we een leuke viering en we sluiten af met een Potluck maaltijd (dat is zo'n maaltijd waarbij iedereen wat te eten meeneemt, zodat je het met elkaar kunt delen) Kliederkerk duurt tot ongeveer 17.00 uur en is speciaal voor kinderen van de basisschool samen met hun (groot)ouders of verzorgers. Ook een leuk moment om eens vrienden kennis te laten maken met de kerk. Zien we jullie dan?

BEROEPINGSCOMMISSIE : Na de zomerstop heeft de kerkenraad samen met de beroepingscommissie vergadert op 23 augustus. Ook onze Classispredikant ds. Jan Hommes en dhr. H. Groenwold van de AK waren daarbij aanwezig. De Beroepingscommissie hoopt binnenkort namen van beroepbare predikanten te krijgen zodat we die kunnen gaan "beluisteren". Maar ook u als gemeenteleden van de Kapel worden hartelijk uitgenodigd om namen in te dienen van beroepbare predikanten die u geschikt acht. Dit moet dan wel schriftelijk of via e-mail, en onder vermelding van uw naam en adres. Graag **vóór eind september**. We hopen van harte dat we wat hebben te kiezen! Bij voorbaat wordt u hartelijk bedankt voor de genomen moeite! We houden u op de hoogte via de Zondagsbrief. Frea Hospers.

BIJBEL LEESKRINGEN IN DE KAPEL : Voor geïnteresseerde gemeenteleden willen we in oktober bij voldoende animo weer starten met de bijbel leeskringen. Wilt u hieraan meedoen, meld u zich dan aan bij onze scriba, dhr. Rinus Stevens tel. 06 5259 1525, **vóór 1 oktober** graag.

PASTORALE BERAAD : Zoals u weet stopt ds. Gerda van Vliet per 1 oktober met haar werkzaamheden voor De Kapel. We zijn blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat we in een vergevorderd stadium zijn om per 1 oktober een invalster voor ds. Gerda te benoemen. Zodra de procedure afgerond is laten we u dit weten via de Zondagsbrief. In verband hiermee willen we de vergadering van het Pastoraal Beraad die geagendeerd stond voor de 28^e september, verschuiven naar woensdag **5 oktober**.

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Onze zangavonden van Kun je nog zingen, zing dan mee beginnen wij weer op donderdag **6 oktober** in de Ontmoetingsruimte van de Kapel van **19.30 tot 21.00 uur**. En de daarop volgende zangavond 3 november eveneens in de Ontmoetingsruimte. Iedereen is weer van harte welkom om samen gezellig met elkaar bekende liederen te zingen. Voor informatie over de zangavonden kunt u contact opnemen met Reint Elling, tel. 612500.

KOFFIE-OGHTEND KAPEL : Ook gedurende de zomermaanden gaan de koffie-ochtenden in de Kapel op de 3^e donderdag van de maand gewoon door. Voor veel mensen is het fijn om juist in deze 'wat stillere tijd' elkaar een keertje te zien, even bij te praten en samen 'een bakkie te doen'. Iedereen is van harte welkom vanaf **10.00 uur**. Donderdag 20 oktober vervalt helaas, dat wordt voor één keer dinsdag **18 oktober** i.v.m. de voorbereidingen voor de Boekenmarkt. Daarna is de volgende keer op donderdag 17 november. Kom gezellig aanschuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk verwelkomen. De Activiteiten Commissie.

GROTE NAJAARSBOEKENMARKT : Onze grote najaarsboekenmarkt houden wij op **vrijdag 21**, en **zaterdag 22 oktober** van **8.00 tot 14.00 uur** in de ontmoetingsruimte van de Kapel, Kapelstraat 63 Emmen. Door het grote aanbod van boeken wordt de markt nu twee dagen gehouden. U bent dan welkom in de ontmoetingsruimte, en in een grote tent naast de Kapel. In de ontmoetingsruimte is verkoop van boeken, kniepertjes, rozijnenbollen, zelf gemaakte bloemstukjes. In de tent is verkoop van Lp's, Cd's, Dvd's, cassettebandjes en Legpuzzels, rozijnenbollen en bloemstukjes. Vooraf zijn de rozijnenbollen en kniepertjes te bestellen via een intekenlijst bij de uitgang van de Kapel (wel graag naam en adres noteren) en per telefoon (Reint Elling tel. 612500, of per mail rengelling@kpnmail.nl).

De bestelling kunt u dan afhalen tijdens de boekenmarkt 21 en 22 oktober vanaf 8.00 uur. Ook zijn er gastdames aanwezig voor het verzorgen van koffie/thee en limonade met iets erbij. Iedereen is welkom, wij proberen er weer een gezellige dag van te maken, de opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapelkerk/Centrum. Voor informatie over de boekenmarkt ook voor het brengen van boeken kunt u contact opnemen met John van Klinken tel. 624830, en Reint Elling tel. 612500.

PASTORAAT : Dit is mijn laatste stukje in de Zondagsbrief-Centrumpost van de Kapel. Vanaf 1 oktober ga ik mij helemaal richten op mijn predikantschap in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam, omdat daar mijn dienstverband is uitgebreid naar 80%. Dat betekent tegelijkertijd ook loslaten wat hier in de Kapel in de loop der tijd is opgebouwd. Driekwart jaar stage gelopen tijdens mijn studietijd en vanaf 1 sept. 2020 werkzaam voor het pastoraat in uw gemeente. Dat is met mensen in gesprek gaan over hun leven en hun geloof, over de goede en kwade dagen, de lichte en donkere tijden op de levensweg. Ik heb veel vertrouwen gekregen en daar ben ik dankbaar voor. Op zondag **23 oktober** neem ik officieel afscheid in de gemeente. Dan hoop ik wat meer woorden de te geven aan mijn tijd in de gemeente van de Kapel. Voor nu wil ik nog een keer onder de aandacht brengen hoe belangrijk het is dat we naar elkaar blijven omzien. Het onderlinge pastoraat is de verbindingsdraad in de gemeente. We kunnen zeggen dat we uit genade leven en dat we keer op keer bemoedigd worden door de zorg en liefde van God in Jezus Christus. Dan kan het niet zo zijn dat we in onze omgang met elkaar de genade, zorg en liefde achterwege laten. We danken God voor de kerkenraad, de ouderlingen en diakenen die zorg dragen voor de gemeenteleden. We zijn dankbaar voor de bezoekmedewerkers die mede vorm geven aan het omzien naar elkaar. Maar zij kunnen niet al het pastoraat in de gemeente dragen. Dat moeten we samen doen. Daar roept de Heer ons ook toe op.

Daarom sluit ik af met woorden uit Romeinen 12 : 10 - 11.

*Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf.*

*Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest
en dien de Heer.*

Hartelijke groet, ds. Gerda van Vliet.

DENK EN PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK : Priester James Mallon: 'Stop met ploeteren en begin opnieuw'. James Mallon, een Canadees priester, schreef het boek 'Divine renovation' oftewel 'Als God renoveert'. Het is een soort van zelfhulpboek voor noodlijdende kerken, gemeenten en parochies. Hij schreef het boek een aantal jaren geleden en het is nu al een belangrijk standaardwerk als het gaat om geloofsopbouw. Mallon geeft in zijn boek een blauwdruk hoe je van een noodlijdende kerkelijke gemeente of parochie weer een inspirerende en succesvolle kerk kunt maken. In oktober zou ik graag met een groepje mensen dit boek gedurende een aantal avonden willen bestuderen en bespreken en daarmee ook nadenken over de toekomst van onze kerk in Emmen. Interesse en wilt u ook meedoen en denken? Stuur dan een mail naar kor.louissen@ziggo.nl of bel met 06-522664763.

KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van **8.00 tot 10.30 uur** is er in het kleine zaaltje achter de ontmoetingsruimte van de Kapel verkoop van streekromans. Nu in de opruiming: Streekromans nu € 0.50; Dubbele en Trilogie streekromans nu € 1.00. Iedereen is welkom om even rond te snuffelen, de opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapel.

OPEN MONUMENTENDAG : Afgelopen zaterdag 10 september jl. was de Kapel en de Ontmoetingsruimte open voor het publiek, het was gezellig druk. Het publiek heeft genoten over de geschiedenis van de Kapel via een gids en de beamer, en van een heerlijk kop koffie. In de Ontmoetingsruimte was een foto expositie over het Groninger Landschap, en verkoop van Lp's, Cd's, Dvd's, legpuzzels en streekromans. De opbrengst was totaal € 97,40, toch nog een mooi resultaat. Alle medewerkers die hebben meegeholpen nogmaals bedankt voor jullie spontane hulp. Met vriendelijke groet, de Activiteiten en de boekenmarktcommissie Kapel.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DORCAS, REGIO CENTRUM EMMEN : Dorcas is een stichting met een Christelijke achtergrond. Deze stichting is jaren geleden opgericht met als doel om mensen die in extreme armoede leven te ondersteunen, m.n. mensen in de Oostbloklanden, Afrika en Midden Oosten. In het verleden is men begonnen met voedseltransporten en kleding te brengen naar deze landen. Zo'n 25 jaar geleden is er ook een winkel gestart en dit is nu uitgebreid tot 43 winkels door geheel Nederland met Emmen als nieuwste winkel. De winkel wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers met een hart

voor mensen. Het geld dat verdient wordt komt ten goede aan de mensen in nood. Misschien lijkt het u ook wat om mee te helpen. Het zijn voornamelijk toch wat oudere mensen die helpen en het is fijn om zo met elkaar bezig te zijn. De Dorcas winkel staat aan de Cornelis Houtmanstraat 10. De openingstijden zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 - 16:00 uur en vanaf oktober ook de zaterdag. Als het u wat lijkt bent u altijd welkom om langs te komen en een van de medewerkers aan te spreken. Contact personen: Harrie Tapken, tel. 06 12413602; Hennie Oosting, tel. 06 27657239.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG** vóór **17:00 uur** bij mevr. M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !