



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:

ds. Kajim
dhr. Elling
fam. Horden
mevr. Hospers
mevr. Hilbrands
dhr.

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 26 MEI 2022

ORDE VAN DE DIENST : Hemelvaart

OMSCHRIJVING SYMBOLISCHE SCHIKKING: Een "wolk" van fluitenkruid symboliseert de Hemelvaart. 40 dagen ná Pasen en 10 dagen vóór Pinksteren werd Jezus opgenomen in de wolken, om terug te keren naar zijn Vader.

Orgelspel.

Binnenkomst kerkenraad.

* **Zingen: NLB 655: 1, 2 en 3**

Afkondigingen.

* **Zingen: Psalm 68: 3 en 7**

Bemoediging en Groet.

Vraag: De Heer zij met U

Antwoord: Ook met U zij de Heer

Vraag: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Antwoord: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vraag: O God, zie ons aan met ogen vol warmte

Antwoord: En doe ons weer leven met hart en ziel

Vraag: Laat ons o Heer uw liefde zien

Antwoord: En geef ons uw heil

Vraag: Leer ons hemel en aarde te verbinden

Antwoord: En doe ons leven met zonder Jezus. Amen

* **Zingen: Psalm 68: 9**

Inleiding op de dienst.

* **Kyrie-gebed, waarin de voorbeden drie maal beantwoord worden door het zingen van ZZZ 312:**



Zie ons jouw men-sen, be - waar ons in jouw han-den,



breng ons naar jouw vre - de

* **Zingen: Glorialied: NLB 978: 1 en 4**

Lezen: 2 Koningen 2 : 7 t/m 15a en Handelingen 1 : 1 t/m 11.

* **Zingen: NLB 215: 2, 4, 5 en 7**

Preek.

We luisteren naar: Marco Borsato: AFSCHIED NEMEN BESTAAT NIET

Afscheid nemen bestaat niet

Ik ga wel weg maar verlaat je niet

Lief, je moet me geloven

Al doet het pijn...

Ik wil dat je me los laat

En dat je morgen weer verder gaat

Maar als je eenzaam of bang bent

Zal ik er zijn..

Kom als de wind die je voelt en de regen

Volg wat je doet als het licht van de maan

Zoek me in alles dan kom je me tegen

Fluister mijn naam,

en ik kom eraan

Zie, wat onzichtbaar is

Wat je gelooft is waar

Open je ogen maar

En, dan zal ik bij je zijn

Alles wat jij moet doen

Is mij op m'n woord geloven

Afscheid nemen bestaat niet

Kom als de wind die je voelt en de regen

Volg wat je doet als het licht van de maan

Zoek me in alles dan kom je me tegen

Fluister mijn naam

En ik kom eraan

Kijk in de lucht

Kijk naar de zee

Waar je ook zult lopen ja, ik loop met je mee

Iedere stap en ieder moment

Waar je dan ook bent!

Wat je ook doet

Waar je ook gaat

Wanneer je me nodig hebt

Fluister gewoon mijn naam

En ik kom eraan

Afscheid nemen bestaat niet.

* **Zingen: NLB 667: 1, 2, 3 en 4**

Gebeden.

Inzameling van de gaven: 1^e collecte voor de diaconie;

2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

* **Zingen: De hemel is de mens zover nog niet - Bronswijk Van Harte 72: 1, 2, 3**

* **Zingen: Lied 416: 1**

Zegen.

* **Afgesloten door het zingen van Lied 431c (staande).**
