



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

CENTRUM POST

Voorganger: ds. Nobel (*Hoogeveen*)
Organist: dhr. Bruinewoud
Koster: fam. Horden
Ouderling van dienst: mevr. Schonewille
Diaken van dienst: mevr. Hilbrands
Begroeting bij de ingang door: mevr. Tapper
Zie ook onze website: www.kapelemmen.nl

Uitgave no. 153
Datum: 26 augustus 2021

ORDE VAN DE DIENST, zondag 29 augustus, aanvang: 10.00 uur.

Tekst: 1 Korinthiërs 3 : 16 t/m 23.

Vorbereiding.

* **Intochtslied: Psalm 81 : 1, 4, 8**

Bemoediging en groet.

Drempelgebed.

* **Lied: Van Harte p. 86 (mel. Psalm 130)**

*Wij zijn de drempelmensen,
de zoekers naar nieuw land.
Wij gaan voorbij aan grenzen
van vroeger zinsverband.
Gewekt door hoge dromen
van 't Messiaanse rijk
zien wij de toekomst komen:
Gods eigen koninkrijk.*

*Wij mogen bruggen bouwen
naar wat hier straks mag zijn:
een wereld vol vertrouwen,
een mensheid zonder pijn.
Een aarde, waar de vrede
volwassen worden mag.
Een toekomst én een heden:
de Messiaanse dag.*

Kyrië en Gloria - ingeleid met een opwekking,

die eindigt met: Want Zijn barmhartigheid kent geen einde.

Kyriëgebeden (afgewisseld met Lied 281 : 1, 3, 4, 5)

* **Lied 281: 1**

Bede 1 (eindigend met Heer, ontferm U)

* **Lied 281: 3**

Bede 2 (eindigend met Christus, ontferm U)

* **Lied 281: 4**

Bede 3 (eindigend met Heer, ontferm U)

* **Lied 281: 5**

Woorden van lof.

* **Glorialied: Zingenderwijs 53 (mel. Geroepen om te zingen 133^{II})**

*Geef ons dat wij durven leven
dat er toekomst kan bestaan.
Dat wij dromen verder geven,
dat er wegen opengaan
dwars door grenzen en patronen
boven feiten en verstand,
boven al het doodgewone
uit naar een nieuw toekomstland.*

*Niet met macht en stalen vuisten,
niet met rijkdom, brute kracht,
niet met pracht en holle luister
wordt een volk tot heil gebracht.
Wie de mens wil laten leven
zonder honger, angst en pijn,
zal zijn macht en pracht opgeven
en zal één der hunnen zijn.*

*Al wie sterk is zal zijn krachten
lenen aan de zwakkeling.
Al wie slim is zal gedachten
schenken aan een nieuw begin,
en elk voetstuk zal verdwijnen,
zal gaan dienen als een tree
voor de armen en de kleinen
want zij tellen voortaan mee.*

Wegwijzing.

Het Woord.

* **Lied 333 (2x)**

Lezing: 1 Korinthiërs 3 : 16 t/m 23.

* **Lied: Raketings Nabij 16 (mel. Lied 321)**

*Woord, dat zich richt op mijn hart,
stem, die mij aanspreekt tot leven,
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw -
open mij Gods perspectief.*

*Verten, zo breed en zo diep,
weg, om zich langs te begeven,
licht, dat de ogen ontsluit -
leer mij uw waarheid te zien.*

*Naam, die ik fluisterend noem,
raadsel, met mij zo verweven,
God van zo ver ons nabij -
spreek tot het hier en het nu.*

*Adem, die oplucht en draagt,
geest, die bezielt en doet leven,
kracht, die in zwakheid gelooft -
wees onder ons, vuur ons aan.*

Prediking.

* **Lied: Zingenderwijs 170 (mel. Ps. 119)**

*Wij zijn geen mensen van het sterke woord,
een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven.
Maar speurend hebben wij een stem gehoord.
Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven:
'Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort,
als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.'*

*De Geest ten leven leidt ons op die weg.
Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken.
Ons leven komt voorgoed bij God terecht,
als wij ons brood met anderen willen breken:
'Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd.
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.'*

*De Geest van hem die als een tarwegraan
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen,
is God die adem schept in ons bestaan
en ons nabij is waar wij tastend vragen.
Hij zal met ons de weg ten einde gaan:
Een God als mens al onze levensdagen.*

Gebeden en gaven.

Geloofsbelijdenis.

Gebeden.

Inzameling van de gaven: 1^e collecte voor de diaconie;

2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

* **Slotlied: Van Harte 36 (mel. Lied 314)**

*Mensen van het vuur zijn wij
door de vlam die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.*

*Mensen van het vuur zijn wij,
van het God bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven.
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.*

*Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.*

Zegen.



KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.

ZIEKEN : Mevr. M. Boels, Westenesscherstraat 82, 7814 TB Emmen, is opgenomen in het Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen.
Dhr. G. Houkes, Weerdingerstraat 238 CG Emmen is opgenomen in het UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.
Mevr. H. Kleine Deters- Fledderus m.i.v. 1 september Hondsrugweg 101 - A106, 7811 AB Emmen.
Wij wensen alle zieken thuis, in Ziekenhuis, Hospice ,Verpleeg en Zorginstellingen Gods kracht en sterkte toe.

BERICHT VAN OVERLIJDEN : Op dinsdag 17 augustus overleed Tjalling Frederik Caesar Homans, hij woonde in de Zuidermarke. Hij mocht 97 jaar worden. De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. JI. zondag hebben we zijn naam in de gemeente genoemd. Wij wensen de familie sterkte.

BERICHT VAN OVERLIJDEN : Op dinsdag 17 augustus overleed ook Willem Schuttrups, in de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde in de Westenesch. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. JI. zondag hebben we als gemeente stil gestaan bij zijn overlijden. Wij wensen de familie sterkte met dit verlies.

BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Van Wieren, Angelsloërdijk 10.

OVERZICHT DIENSTEN :

5 sept - 10:30 uur - ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk - Openluchtviering PGE;
12 sept - 10:00 uur - ds. Wijnsma - Startdienst - Koffiedrinken;
19 sept - 10:00 uur - ds. Wijnsma - Avondmaal;
26 sept - 10:00 uur - ds. Wijnsma - Koffiedrinken.

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3^e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4^e kolom - Taizé.

Zondag	29 aug.	Zacharia 8:1-8	Jakobus 1: 16-21
Maandag	30 aug.	Zacharia 8:9-17	Psalm 8
Dinsdag	31 aug.	Zacharia 8:18-23	Psalm 94: 14-23
Woensdag	1 sep.	Galaten 3:1-14	Jeremia 17: 5-8
Donderdag	2 sep.	Galaten 3:15-29	I Koningen 19: 9-13
Vrijdag	3 sep.	Galaten 4:1-11	Lucas 9: 46-48
Zaterdag	4 sep.	Psalm 54	II Korinthe 3: 1-6
Zondag	5 sep.	Johannes 7:1-13	Marcus 7: 31-37

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen. Daarom is het

mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes. Zondag **5 september** is de 1^e collecte voor de diaconie; 2^e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.

KERKDIENT A.S. ZONDAG : JI. zondag was de laatste gezamenlijke zomerdienst. Gezamenlijke diensten en toch apart, dat voelde niet echt goed. Helaas moest daartoe besloten worden om op een verantwoorde manier kerkdiensten te houden, waarbij ook de Corona-maatregelen in acht genomen konden worden. Vanaf a.s. zondag gaan we dus terug naar 'normaal' en zijn er in Ichthus en in de Kapel de gebruikelijke diensten. Aanmelding is niet nodig, we gaan er van uit dat het maximaal toelaatbare aantal niet gehaald zal worden. Wél blijft afstand houden noodzakelijk, in de banken zitten we op 1½ meter afstand. Onnodig te zeggen om de banken vanuit het midden op te vullen, elkaar passeren is dan niet nodig. Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht, maar in bepaalde situaties nog altijd aan te bevelen. A.s. zondag is er weer koffiedrinken na de dienst, 't is al weer de laatste zondag van de maand.

VAKANTIE PASTORAAL PREDIKANT : Pastoraat zou geen pauze tijd moeten hebben. Aandacht voor elkaar is niet iets dat je zo af en toe doet. De Here God liefhebben boven alles en de naaste als je jezelf... Als je het zo zegt, dan begrijpen we allemaal dat dit voor elke dag geldt en voor iedereen. En toch ga ik even afstand nemen en ruimte maken voor een vakantie van twee weken. En ik vraag aan u om de ander niet uit het oog te verliezen. Samen zijn we leerling gemeenschap van Jezus Christus. Dat woord 'gemeenschap' roept iets op van samen zijn, van elkaar weten en voor elkaar bidden. Ik ben afwezig van **20 augustus tot 5 september**. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de kerkenraad.
Hartelijke groet, ds. Gerda van Vliet.

ZIEKEN OPGEVEN : I.v.m. onze vakantie **van 29 aug. t/m 13 sept.** een vriendelijk verzoek om opgave zieken voor de Centrumpost door te geven aan mevr. G. Gremmer, tel. 621199. Alvast bedankt. Met een vriendelijke groet, Reint en Greetje Elling.

OPENLUCHTDIENST 2021: Na de prachtige Open-mind-dienst van vorig jaar september, gaan we het dit jaar weer doen: een dienst met en voor alle wijken in de buitenlucht van het Rensenspark. Wat is het mooi om elkaar weer te kunnen ontmoeten! En dat is dan ook gelijk het thema van de dienst: *Ontmoeten*. De datum van de dienst is zondag **5 september**. We beginnen om **10.30 uur**! Graag nodigen wij u van harte uit om de dienst bij te wonen. Opgeven hoeft niet, maar als u komt graag wel een strookje mee met uw naam en telefoonnummer. U kunt daarvoor het strookje in de Op Weg of de flyer gebruiken. Tijdens de dienst zal er kindernevendienst zijn, oppas en jeugdkerk, is er een band die ons begeleid bij het zingen, is er toneel en zal er een partytent op het terrein staan, waar het feest van de ontmoeting doorgaat en tot verrassende ontmoetingen zal leiden. Na de dienst is er koffie en thee. En dat alles coronaproof! Laten we hopen dat we een mooie openluchtdienst mogen beleven met prachtige ontmoetingen, met en voor de hele Protestantse gemeente van Emmen. Mochten de weervoorsichten niet zo gunstig zijn, dan zal op vrijdag 3 september na 12.00 uur op alle websites van de PGE Emmen bekend gemaakt worden of de dienst doorgaat of in de Ichthuskerk plaats zal vinden. Komt allen!

MONUMENTENDAG KAPEL OPEN : Zaterdag **11 september** is de jaarlijkse monumentendag met als thema 'MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT'. Kapel open van **10.00 tot 16.00 uur**. De Kapel is ook een historisch monument uit 1923. Iedereen is welkom om een even binnen te lopen voor een moment van stilte, gebed, of een gesprek, en er is gelegenheid voor het aansteken van een kaarsje. Ook zijn er gastdames aanwezig voor het verzorgen van koffie en thee. In de ontmoetingsruimte staan tafels met streekromans, en legpuzzels, dit wel voor een kleine bijdrage. Ook is er een schilderijen expositie aanwezig. Dus kom gezellig even rond snuffelen. Graag tot ziens op zaterdag 11 september vanaf 10.00 uur.

M.vr.gr. de Activiteiten Commissie Kapel.

STARTZONDAG MET AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS :

Zondag **12 september** is startdienst. Het thema is 'van U is de toekomst', een thema dat ook meegenomen wordt in de groothuisbezoeken in oktober. Er is gelegenheid om na de dienst uitgebreid koffie te drinken. Op de startzondag vindt er ook afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers plaats. Dit had in normale tijden voor een deel vorig jaar plaats hebben gevonden, maar vanwege de corona-situatie is een en ander opgeschoven. Afscheid als ambtsdrager nemen dhr. Menno Gremmer (voorzitter), mevr. Frouke van Wieren-Bolt (ouderling), mevr. Ge Snakenborg-de Jonge (ouderling), mevr. Tea van den Berg- (jeugdouderling), mevr. Dina Gruppen-Visser (diaken), mevr. Dieneke Scheper (diaken) en dhr. Wim Zuidersma (diaken). Herbevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester wordt dhr. Geert Boels. Nieuw bevestigd worden Jannie Drenthen (ouderling), Greta Baron-Nijboer (ouderling) en Jakob Baron (diaken, penningmeester van de diaconie). Op een later moment zal dhr. Reint Elling opnieuw worden bevestigd als ouderling.

GROOTHUISBEZOEKEN : Naar aanleiding van het thema van de startzondag 'van U is de toekomst' vinden ook dit jaar ook in de herfst groothuisbezoeken plaats. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Van **19:30 - 21:30 uur**. Dat kan vanwege corona niet thuis, maar wel zijn er vier avonden beschikbaar in de Ontmoetingsruimte.

Dinsdag **14 september**: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden;

Dinsdag 28 september: Centrum en Westenesch;

Dinsdag 12 oktober: Barges, Noordbarge en Bargermeer;

Dinsdag 19 oktober: Emmermeer, Emmerhout, Angelslo en buitengebieden.

Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op woensdag **22 september** van **14:00-16:00 uur** in de Ontmoetingsruimte. Naar aanleiding van Marcus 7: 31-37: Effata, ga open!' Opgeven is verplicht in verband met de inrichting van de ruimte op anderhalve meter. Opgeven het liefst per mail robwijsma@gmail.com, of telefonisch 0528-351065.

BOEKENMARKT(JE) : In de ontmoetingsruimte van de Kapel staan twee tafels met een verzameling van streekromans. **Iedere woensdag** van **8.00 tot 10.00 uur** bent u welkom in de ontmoetingsruimte voor het uitzoeken van boeken in de vakantie. 6 streekromans voor € 5.00. Van harte welkom. De opbrengst is voor het kerkenwerk van de Kapel. Boekenmarktcommissie.

BIBLE BOX IN DE HAL : In de hal van de kerk staat op de tafel een Bible Box en bevat een aantal Nieuwe Testamenten in verschillende talen. Deze box hebben we ontvangen van de Bijbel-vereniging, de vroegere Gideons. De Bijbeltjes zijn bestemd voor mogelijke bezoekers van onze kerk of ook voor mensen die we kennen en misschien geen bijbeltje hebben. Die zouden we er één kunnen geven. Er zijn Nw. Testaments in o.a. het Nederlands, Engels, Turks, Armeens, Pools en Spaans. Een ontbrekende taal kan bijbesteld worden. Laat het dan even weten aan de scriba.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG** vóór **17:00 uur** bij M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen, 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !

