



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Centrum Post

Uitgave no. 150

Datum: 10 aug. 2021

Dienst a.s. zondag, 15 aug, 6^e Zomerdienst

A.s. zondag is de 6^e gezamenlijke Zomerdienst Ichthus en Kapel. Deze zondag is de dienst weer in Ichthus. Voorganger is dan Ds. Wim de Groot. Ook deze dienst is weer te beluisteren én te zien via de website van Ichthus, te vinden door te klikken op: <https://www.ichthus-emmermeer.nl> . Dan ziet u een foto van Ichthus, klik vervolgens op het daaronder liggende plaatje, waarna beeld en geluid van de kerkdienst volgt. Na de kerkdienst is er weer gelegenheid met elkaar koffie te drinken in de Zeihuuv.

Overdenking van Ds. Gerben Kajim van Zondag 8 aug. 2021, 5^e Zomerdienst Ichthus en Kapel Thema: Keuzes in de tijd – kiezen voor de zucht.

Bijbellezingen: Marcus 7 : 31 t/m 37 en Romeinen 8 : 14 t/m 26.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Keuzes in de tijd.....kiezen voor een nieuwe schepping.....

(Zucht)

Wat een zucht....

We zuchten wat af in het leven....

Een zucht verlucht, een hart van smart....zeggen we dan....want dat is een van de redenen waarom we kunnen zuchten....

Van smart, pijn, teleurstelling, verdriet.....om wat we zelf meemaken, om de wereld waarin we leven soms, om onszelf, om de ander naast ons....een diepe zucht van smart.....

Of gewoon van vermoeidheid.....na een dag hard werken...na een grote inspanning.....

Of weer anders....we kunnen ook zuchten van verwondering....van verlangen.....als we iets moois zien....en daarnaar verlangen met hart en ziel.....

We zuchten wat af in het leven.....

Wetenschappers ontdekten en zeggen het zo: dat in het zuchten de ademhaling zich aanpast aan de behoefte aan zuurstof....Met grote woorden vertaald: het lichaam is in nood...en de zucht zorgt ervoor dat die nood gelenigd wordt....

(Zucht)....Wat een zucht.....

In het verhaal van vandaag kwamen we ook zo'n zucht tegen....Jezus is het die uitgebreid zucht.....

En hij is daarbij in goed gezelschap in de Bijbel.....

In de bijbel is het de schepping die zucht....zijn het de mensen die regelmatig zuchten.....en is het de Heilige Geest die zucht, woordloos staat erbij, pleitend voor ons, zo lazen we in Romeinen.....en in het verhaal van vandaag dus ook Jezus.....

(Zucht).....wat een zucht.....

En wat voor zucht is dat die Jezus daar slaakt.....

Het zal deels dat hart van smart, teleurstelling zijn dat in de zucht verlucht wordt....

Hij is van het Joodse grondgebied weggetrokken om even los te komen van zijn volk, dat in hem de grote wonderdoener is gaan zien, maar zo slecht luistert en ziet...even verderop verzucht Jezus: Jullie hebben ogen, maar zien niet....jullie hebben oren, maar horen niet.....

Alleen het spektakel zien en horen ze, maar het volk lijkt niet te begrijpen dat Jezus' optreden om meer gaat dan alleen het spektakel....en dan is hij hier, weg van het volk....om even tijd voor zichzelf te nemen, even de urgentie van Gods koninkrijk van zich af laten glijden, maar het is hier hetzelfde....ook hier moet hij weer een wonder verrichten en hij hoopt zo dat het anders is...dat zijn daden als tekenen van het Koninkrijk van God gezien worden die een beroep doen op het zijn van de mensen....maar ook hier is er alleen verwondering, bewondering.....en doofheid zelfs.....

Ironisch is het hoe verteld wordt dat na de genezing van de doofheid van de man over de mensen om Jezus en de man heen wordt verteld dat hoe strenger Jezus hen vraagt om niemand te vertellen wat er is gebeurd....hoe meer ze het doen....over horen en doofheid gesproken

Een deel van de zucht zal een zucht van teleurstelling zijn.....over het horen en zien van zijn volgers.....misschien ook wel over ons.....

De zucht zal voor een deel ook een zucht van pijn en verdriet zijn....als hij geconfronteerd wordt met het lijden van deze mens....Buitengesloten als hij zich gevoeld moet hebben....niet in staat om te horen....niet in staat om gehoord te worden....Misschien herkennen we onszelf daar ook wel in: niet in staat om te horen....omdat we vol zijn van het leven wat we leiden....aan drukte, veelheid en mooiheid....of juist aan verdriet en zorgen....het neemt ons in beslag en blokkeert ons horen...ons ontvangen....Maar misschien herkennen we ook onszelf in het gevoel van de dove mens omdat we niet gehoord worden....opgesloten in onszelf als we kunnen zijn....omdat we geen vertrouwen in onszelf hebben, omdat we onszelf tekort voelen schieten en veroordelen telkens weer....omdat we denken niets te zeggen te hebben....niet gehoord worden....een rotgevoel dat we mee kunnen dragen.....Jezus voelt het...dit lijden en misschien klinkt daarin door al het lijden in de wereld, het onrecht, de nood, de roep om hulp, de doofheid voor die roep om hulp....

Jezus zucht om het lijden van zijn tijd....om het lijden van deze tijd....mensen geketend door een virus.....mensen zinloos vermoord en in elkaar geschopt...mensen vol wanhoop vluchtend naar een beter bestaan.....mensen zo wreed en meedogenloos.....

(Zucht)

Een zucht van wanhoop en medelijden.....

Maar voor een groot deel is het ook een ander soort zucht....zo'n zucht van verlangen en verlossing.....

Verlangen misschien wel naar die wereld zoals die in Jesaja 35 wordt beschreven: een wereld die bloeit, die vol schoonheid is, waarin kracht is voor de knikkende knieën, waarin Gods vergelding en verlossing is, waarin blinden de ogen geopend worden en de oren van doven ontsloten worden, stommen zullen jubelen en lammen springen als herten, verzengend land dat een lessende waterplas wordt...dat is wel een wereld om naar te verlangen en naar te zuchten....

Maar meer nog is het ook een zucht van verlossing, een zucht waardoor de kracht van de hemel stroomt....want laten we nog even verder kijken naar wat Jezus nog meer doet....de zucht is opgenomen in zes daden die Jezus verricht....zes scheppingsdaden op weg naar een nieuwe schepping....en krijgt daardoor zijn betekenis....

Nadat hij als eerste de mens apart heeft genomen, waarmee hij alle aandacht en tijd geeft aan deze mens...steekt hij als tweede zijn handen in zijn oren....alsof hij zijn gehoorgangen wil openboren.

En hoewel het taalkundig ook kan zijn, dat Jezus zijn handen in zijn eigen oren steekt, gaan we er van uit dat hij zijn vingers in de oren van de dove man steekt....alsof hij zegt: ik ben bij je, juist daar waar het leven je zwaar valt.

En in de taal die de dove man verstaat: in een heel fysieke taal, Gebarentaal eigenlijk....

Uniek, hoogstwaarschijnlijk zeker voor die tijd.

Het is net een beetje Pinksteren: Jezus spreekt tot ieder in zijn eigen taal, heel dichtbij. Je bent doof. Ik weet het, ik zie je, ik hoor je, ik praat met je...

En ik kom je nader daar waar het leven je zwaar valt...

Dan spuugt Jezus en raakt met dat spuug de tong aan van de dove man....Speeksel werd als levengevend gezien, als geneeskrachtig.....Het is alsof Jezus zegt: iets van mijn leven komt jouw leven binnen.

Een heel intiem gebaar.....

Ik ben bij je, juist daar waar het leven je zwaar valt.

Dan kijkt Jezus als vierde teken op naar de hemel

De gebedshouding van onder andere psalm 123:1: "Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont."

Als vijfde staat er: Jezus zucht....daar hebben we hem...de zucht van Jezus....Naast alles, hier ook vooral een zucht van verlossing.....

Een rabbijn vertelt: "we mogen de Naam van de Heer dan wel niet uitspreken, maar er is geen verbod op het zuchten van Zijn Naam.

Jezus zucht.

Hij zucht God tot aanzijn.

Juist hier....

En dan komt dat woord als laatste: Jezus zegt: effata.

Word geopend!

Effata: het is goed te liplezen – de dove man `hoort' het dan ook.

Effata: en dan valt er nog iets op: het is enkelvoud, geen meervoud; het gaat niet over die oren, die geopend moeten worden.

Het gaat veel meer nog over de mens: mens, word geopend!

Voor mijn woord van bevrijding, mijn leven van geven en vertrouwen, voor mijn weg van Liefde, van horen en getuigen....mens wordt geopend....voor wie God in jou ziet!

Jij, die van net zoveel waarde bent als elk mens!

Een nieuwe schepping, een nieuw leven wordt naar voren geroepen....Effatha.....Ga open en leef zoals God het wil, zoals ik het laat zien.....De mensen zeggen het met Genesis 1 mee: En zie...het is goed.....

Alles wat hij doet is goed....

Jezus wijst deze mens de weg naar de mens die Jezus wil dat hij zal zijn.Wek in mij wie ik zal zijn....

Een mens die opengaat voor het bevrijdende woord van God en die openstaat om ook zelf, als Jezus, daden van een nieuwe schepping en bevrijding te doen....keuzes in de tijd....

De zucht van Jezus was naast een zucht van teleurstelling, van pijn en verdriet, zuchten die door God gehoord worden, vooral een zucht van verlossing, van Gods kracht naar voren zuchten....

Waardoor elk mens in zijn kracht gezet wordt....op weg naar Gods koninkrijk....nu en hier!

Niet zomaar een wonder....maar een teken om in beweging te komen....de omstanders van die tijd.....wij vandaag.....

Laten wij kiezen voor onszelf, maar soms ook om die nieuwe schepping met elkaar te bewerkstelligen...met elkaar, zodat we er soms ook van kunnen genieten als varken en beer....

Kiezen voor een nieuwe schepping.....

Laten wij mensen de aandacht en tijd geven, elk mens apart.

Laten wij horen en spreken en laten voelen dat wij nabij zijn, juist daar waar het leven pijn doet....of dat ervaren....

Laten wij raken aan elkaars pijn en delen....

Laten wij onze blik zo nu en dan omhoog blijven richten....en onze zaak Gods zaak maken....

Laten wij ook zuchten....uit teleurstelling misschien dat wij nog niet begrijpen en als mensen zo ongelooflijk ver afstaan van wat we aan helende kracht in ons hebben....

Laten ook wij zuchten....uit pijn en verdriet misschien, lijdend aan de nood van onszelf, onze wereld in het klein, de wereld waarin wij leven.....

En laten wij zuchten.....omdat we weten dat God ons zuchten hoort en wij in ons zuchten Gods naam in ons midden werkelijk maken...een zucht van bevrijding, van heel maken....een zucht die de nood lenigt....

En laten wij opengaan, samen kiezend in de tij, met urgentie en samen in ontspanning....open voor Gods woord, open voor onszelf zoals we bedoeld zijn door God, open voor elkaar.....

Hein Stufkens dichtte het zo:

Onaanraakbaar, onkwetsbaar,
zo goed als dood
was ik vroeger; gevangen
hield ik mij groot.

Maar jouw liefde, geduldig
als lentezon
breekt mij open; gewillig
keer ik mij om

naar het licht en het leven –
geef ik mij bloot,
zie de wereld, verwonderd,
voorbij de dood.

(Zucht)
Effatha!
Amen.

Collectes deze Zondag in de Kapel, 8 aug.: 1e collecte, is voor de diakonie.
2e collecte, bij de uitgang is voor de wijkkas Kapel.

Collectes

Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen. Daarom is het mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is **NL15RABO0114535736** t.n.v. Prot. Gemeente Emmen (PGE) en onder vermelding van 'collectes'.

Bankrekening Wijkkas Kapel

Het nummer van de bankrekening van de Wijkkas Kapel apart vermeld. Altijd makkelijk als je een donatie wilt doen in de wijkkas. Collectes kunnen niet worden gehouden, maar bepaalde kosten worden ook nu gemaakt. Het nummer is: **NL 30 RABO 0373 71 90 78** t.n.v. Wijkkas Kapel.

En dit

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

*Van U is de toekomst
Kome wat komt.*

*Huib Oosterhuis
Uit: Van U is de Toekomst (PKN)*



Gerbera