



**De Kapel**

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente  
Emmen-Centrum

# Centrum Post

Uitgave no. 123

Datum: 19 april 2021

**Overdenking van Ds. Rob Wijnsma, zondag 18 april 2021.**

**Bijbellezingen: I Koningen 18: 1-15 en Johannes 21: 17-24**

**I Koningen 18:** 1 'Voor drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woorden: 'Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.' Elia ging dus op weg naar de koning.

Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de BEER. - Toen koningin Izabel de profeten van de liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Achab zei tegen Obadja: Ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muil dieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken.' Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening: Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen.

Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg: 'Bent u het, Elia, mijn heer?' - 'Jazeker,' antwoordde Elia. 'Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt.' Maar Obadja protesteerde: 'Dat zou mijn dood zijn! Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren? Zo waar de HEER, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga komt natuurlijk een geest van de HEER die u meevoert naar ik weet niet waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de HEER. - Hebben ze U nooit verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de HEER liet uitmoorden? Dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? - En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden!'

Maar Elia antwoordde: 'Zo waar de HEER van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken.'

**Johannes 21: 17** 'En voor de derde maal vroeg Hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 'Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: 'Volg mij.'

20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou verraden. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' 22 Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.' 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven', maar 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

Gemeente, leerling-gemeenschap van Jezus Christus,

1. Het is inmiddels bijna honderd jaar geleden dat ze voor het eerst samen een film maakten, maar wereldwijd behoren ze nog altijd tot het cultureel erfgoed...: Stan Laurel en Oliver Hardy, beter bekend als de Dikke en de Dunne...: '...twee domme, onhandige maar desondanks altijd optimistische mannen...: ...de gezette, bazige en wel bijzonder van eigen kunnen overtuigde, Oliver Hardy,- de Dikke...; ...en de magere, verlegen en naïeve Stan Laurel- de Dunne...'  
...alleen al het zien van die twee uitersten in lichaamsbouw en daarbovenop karakter is lachwekkend...; ...want met die verschillen kun je erop wachten dat mensen heel andere benaderingen kiezen, tegengestelde oplossingen aandragen...  
...het is grappig omdat we allemaal wel met tegengestelde karakters te maken hebben..., en we allemaal weten dat het heel lastig kan zijn dat een ander uit zo'n ander hoek denkt, zulke andere dingen belangrijk vindt, met zo'n tegengestelde reactie komt...; ...het is soms werkelijk verbijsterend hoe anders een ander kan zijn; en toch moet je er samen uit komen...

...en daarom is het zo leuk als het uitvergroet gespeeld wordt, ...en ook leuk dat de acteurs even lekker primair op andermans ideeën reageren...; ...zoals je dat soms zelf het liefst zou doen, maar waar we doorgaans te goed voor zijn opgevoed...

...de Dikke en de Dunne...; twee uitersten op een schaal waar de meeste mensen ergens tussenin zitten...

2. Zulke uitersten zijn er in de gemeente net zo goed...: ...Elia en Obadja..., of Johannes en Petrus zijn ook van die uitersten...: ...de beschouwende en de handelende...; ...de biddende en de bezige...; ...de stille en de barmhartige...; ...mensen van het Woord en mensen van de Daad...

...twee uiteinden van een lijn waar iedereen zich ergens het meest thuis voelt...; en waar een ander zich op een heel ander plekje op die lijn kan thuis voelen...

...en dat is wel eens ongemakkelijk...: neem nou de ontmoeting tussen Elia en Obadja...; twee dienaren van God..., maar in totaal verschillende posities en op totaal verschillende manieren...

...voor Elia roep ik nog even een citaat van Willem Barnard in herinnering...: `...bij de man Gods Elia komt niet eens ter sprake, hoe hij was in de omgang met mensen. Hij schijnt alleen maar omgang te hebben met zijn God. Hij duikt soms ineens ergens op en verdwijnt weer, sociaal verkeer is wel het laatste waar men bij Elia aan denkt. Elia 'woonde' niet. Thuis was hij alleen in het hart van de woestijn...`

...daar tegenover is Obadja een soort van minister in oorlogstijd...; mens die zijn verantwoordelijkheid neemt...: zo ongeveer de hoogste kernwaarde voor christelijke politieke partijen...: ...iemand moet leiding geven, iemand moet Achab afremmen..., iemand moet als buffer dienen...: ...dan liever een diepgelovig man, die zijn volk zo goed mogelijk probeert te dienen, weliswaar onder het bewind van misschien wel de meest goddeloze koning die Israël gehad heeft...; maar juist dan probeert de scherpe kanten eraf te halen...; ...met gevaar voor eigen leven profeten van God verborgen, laten onderduiken, van valse bonkaarten voorzien...;

...een leven in de vuurlinie..., de benen zwaar in de modder met de bedoeling om nog iets van bescherming te bieden...; in de wetenschap dat het maar marginaal is wat hij kan doen en dat het lelijke compromissen vraagt...: ...op zoek naar gras voor de paarden van het leger van de koning, terwijl de bevolking omkomt van de honger...

...Elia en Obadja...; twee radicale keuzes voor God..., en twee keer radicaal anders...

...het is geen hartelijke ontmoeting...: ...er komt niets van waardering of warmte voor de moeilijke positie van Obadja van de kant van Elia...; hij heeft alleen maar een opdracht...; ...en Obadja twijfelt openlijk of hij wel op Elia kan bouwen; het is altijd zo vaag, zo zweverig, dat geestelijk leven van zo'n profeet...

...het gaat stug...; ...de toon is niet ver van een wederzijdse afkeer voor de levenswandel van de ander...: ...en toch, beide dienaren van God...

3. Ik heb mijn best gedaan Elia en Obadja gelijkelijk te schetsen...; gelijkelijk hun kracht en zwakte aan te geven..., maar ik moet daar moeite voor doen, omdat ik wel degelijk een voorkeur heb...; ...de positie en de levenswandel van de één spreekt mij veel meer aan dan de positie en de levenswandel van de ander...

...en iedereen zal een voorkeur hebben, denk ik...; ...het is boeiend om juist zo'n tekst te lezen in een groep, in een kerkenraad, in een commissie; ...omdat de wisselende waardering voor Elia of juist Obadja zegt veel over waar je zelf staat op lijnen van uitersten...: ...de stille afzondering van het klooster of de drukke dienstbaarheid van het stadspastoraat...; twee radicale keuzes voor God..., en we hebben allemaal ergens onze natuurlijke verhouding tot die twee uitersten, die ons ergens op de lijn ertussen plaatst...

4. Het is soms werkelijk verbijsterend hoe anders een ander kan zijn, hoe anders keuzes, hoe anders een levensloop...; en dan komt vanzelf ook de vraag naar de ander op...; de vraag van Petrus..., als hij te horen heeft gekregen dat hij in de dienst aan het evangelie om zal komen..., die vraag...: `...en hij dan...?`

Petrus en Johannes...: ...ze zijn samen als Maria ontdekt dat het graf leeg is...; ze rennen er samen heen...; en ze zijn ook samen bij het meer ...; ...en telkens is Petrus de driestere; hij gaat het graf binnen, hij besluit om weer te gaan vissen...; ...en telkens is Johannes de stillere...; hij begrijpt eerder dat Jezus is opgestaan, en gelooft...; hij herkent Jezus in de roepende man aan de rand van het meer...

...maar aan Johannes wordt het evangelie toegeschreven...; ...een schrijver, man van openbaringen...; man van de taal en beschouwing...

...Petrus geeft leiding...; tot in de vuurlinie van Rome toe..., waar de oudste bronnen uit de kerkgeschiedenis vertellen dat hij onder het bewind van keizer Nero zou zijn gekruisigd..., ondersteboven...; zijn manier om te getuigen dat de dood kraamkamer van nieuw leven is geworden; mensen worden immers geboren met het hoofd eerst...

Petrus en Johannes...; twee leerlingen van Jezus..., twee dienaren van God..., ...maar ook twee keer een ander mens...

...en dat hun leven met God zó verschillend verloopt..., ...dat is wellicht het onderwerp van dat laatste deel van het evangelie van Johannes...

5. Want het evangelie van Johannes is eigenlijk al eerder afgerond...; de climax ligt al eerder, in het verhaal over Thomas, die bij het zien van Jezus' wonden uitroept: `...mijn Heer en mijn God'..., en waarop Jezus reageert met de zaligspreking...: `...gelukkig zij die niet zien en toch geloven...`

...dat het evangelie daarna onverwacht toch nog een hoofdstuk heeft: dat moet wel om iets belangrijks gaan...;

...misschien dit...: ...Zijn opstanding leidt niet alleen tot Jezus' hemelvaart, de Hem gegeven hemelse glorie aan de rechterhand van de Vader...: `...mijn Heer en mijn God...`, ...het leidt ook tot Pinksteren; en de gave van de Heilige Geest

houdt ook de hernieuwing van Zijn persoonlijke relatie met Zijn leerlingen; Jezus' relatie met hen gaat door..., ook in Zijn fysieke afwezigheid...: '...mijn Heer en mijn God...'

...en dat is een persoonlijke relatie, die met ieder van hen en met ieder van ons ook weer persoonlijk vorm krijgt...; In communicatie gaat eigenlijk altijd het algemene voorop...; ...voor ons gezamenlijk gelden alleen algemene uitspraken...; ...ook het evangelie bevat die algemene uitspraken...: ...voor ons allemaal gelden de woorden van Jezus '...volg Mij...' ...maar dat is een algemene uitspraak..., ...waarvan de vertaling in de biografie van verschillende mensen heel verschillend kan zijn, en die op verschillende momenten in het leven heel verschillend kan zijn...  
...net als Pasen ook een algemene waarheid is...: '...de Heer is waarlijk opgestaan...'; ...maar Pasen is ook een persoonlijke waarheid..., die heel divers gestalte kan krijgen..., die je heel divers in het leven overkomen kan...  
...daarom reikt de Schrift ons naast algemene uitspraken ook de verhalen over personen aan..., persoonlijkheden..., ...uitersten als Elia en Obadja, Petrus en Johannes, maar ook Paulus, en Ester, Ruth en Job..., en eindeloos verder, de gemeenschap der heiligen, die een gemeenschap van persoonlijkheden is..., ...verschillende mensen, verschillende levens; allemaal dienaren van God...

6. Vandaag vieren we de derde zondag van Pasen...; '...Jezus leeft...' Hij is opgestaan uit de doden..., Hij is verschenen aan Zijn leerlingen...; het leven is opnieuw open gegaan..., ...maar die algemene waarheid vraagt ook om een persoonlijke waarheid...

...ieder van ons moet voor zichzelf uitzoeken wat leerling zijn van Jezus betekent in jouw leven, in jouw biografie, waartoe jij getrokken wordt, en dat op allerlei kruispunten van het leven opnieuw...

...maatgevend daarbij is niet welk sjabloon dan ook, welke sociale norm dan ook...; maatgevend is de eigen verhouding met de Opgestane...

...hoe die is of vorm krijgt in die ander...'...dat is niet in de eerste plaats jouw zaak...'; ...wat wel in de eerste plaats jouw zaak is, is jouw persoonlijke verhouding met de opgestane Heer...

...dat is het thema van deze derde zondag van Pasen...; dat is de vraag waar het laatste deel van het evangelie van Johannes de vinger bij legt...; dat wij ten volle leren staan op onze eigen plek op die lijnen van uitersten...

7. Het mooie van een gemeente is als daar heel uiteenlopende figuren deel van uitmaken...; en als wij elkaars eigenheid kennen en herkennen en waarderen...; ...daar van genieten..., en God prijzen over die onuitputtelijke variatie van mogelijkheden waarop het evangelie van Pasen belichaamd kan worden in de levens en karakters van mensen...

...soms net zo uiteenlopend als de Dikke en Dunne..., als Elia en Obadja, Petrus en Johannes..., ...maar toch ook net zo onafscheidelijk als zij...;

...want Pasen is ook een persoonlijke waarheid...; '...hier sta ik, ik kan niet anders...'

Amen.

### Collectes

Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen. Daarom is het mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is **NL15RABO0114535736** t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

Deze Zondag, 18 april, is de 1e collecte is voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

### Bankrekening Wijkkas Kapel

Het nummer van de bankrekening van de Wijkkas Kapel apart vermeld. Altijd makkelijk als je een donatie wil doen in de wijkkas. Collectes kunnen niet worden gehouden, maar bepaalde kosten worden ook nu gemaakt.

Het nummer is: **NL 30 RABO 0373 71 90 78** t.n.v. Wijkkas Kapel.

En dit .....

*De kracht van de mens is het gebed.  
Bidden is adem halen uit God.  
Bidden betekent zich toevertrouwen aan God.  
Het gebed is het hart van het christelijk leven.*

Dietrich Bonhoeffer

Uit: Van U is de toekomst.

