

# Centrum Post

Uitgave no. 69

Datum: 19 november 2020

## LITURGIE

### LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR



op **22 november 2020** om **10:00 uur** in de Kapel.

Voorganger:

Organist:

Koster:

Ouderling van dienst:

Diaken van dienst:

Begroeting bij de ingang door: mevr. Baron

Zie ook onze website: [www.kapelemmen.nl](http://www.kapelemmen.nl)

ds. Wijnsma

dhr. Elling

dhr. Meijeringh

Ds. Gerda van Vliet

mevr. Hilbrands

Uitleg liturgisch schikking: Eeuwigheidszondag. Liturgische kleur: wit. Vandaag op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar denken we aan hen die niet meer bij ons zijn. In de schikking zijn witte en paarse bloemen verwerkt: wit is de kleur van zuiverheid en waarheid en paars de kleur van rouw en verdriet. In het midden een witte kaars als teken van het Licht van Christus. Nu is het nog donker om ons heen, maar eens zullen tranen gedroogd worden en zal de zon opkomen over de donkere momenten. Tijdens Eeuwigheidszondag denken we niet alleen aan wie er is geweest, maar ook aan de toekomst die ons allemaal te wachten staat. Wij geloven Gods plan om de wereld op een dag nieuw te maken. Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn. Wij danken voor hun leven, voor wie zij waren voor ons en voor de wereld.

## **Vooraf orgelspel.**

### **Welkom.**

#### **Koortje: Psalm 95: 1**

1. Steekt nu voor God de loftrompet,  
Hem die ons in de vrijheid zet.  
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.  
Brengt Hem de dank van al wat leeft,  
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.  
Viert Hem, de koning der getijden.

### **Stil Gebed    Votum en Groet.**

#### **Koortje: Psalm 95: 2**

2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,  
de goden zijn Hem onderdaan;  
de hoge bergen houdt Hij staande.  
Het hart der aard' is in zijn hand.  
Hij riep de zee, Hij schiep het land.  
Hij is het, die de weg ons baande.

## **Aanvangswoord.**

### **Lezen van de geloofsbelijdenis.**

#### **Het koortje zingt: Lied 413: 1**

1. Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

### **Gebed.**

#### **Het koortje zingt: Lied 413: 3**

3. Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan.

**Schriftlezing: Lucas 2: 25-32.** *'Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest woonde in hem. 26 Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:*

Nu kunt Gij Heer volgens uw woord  
uw dienstknecht laten gaan in vrede  
daar ik met eigen ogen heb aanschouwd  
uw heil dat Gij onthult voor alle volken  
de heidenen een openbarend licht  
en heerlijkheid voor Israël uw volk.'

### **Koortje: Lied 283: 1, 4 en 5**

1. In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord dat ons verblijdt.

4. Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in uw stralen  
van uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,  
al uw liefde ons besteedt,  
zingend zullen wij uw roemen  
en dit huis zingt met ons mee!

### **Overdenking.**

### **Koortje: Lied 452: 1 en 3**

1. Als tussen licht en donker  
de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken,  
ons hart raakt niet ontsteld,  
Gij leeft en houdt de wacht,  
wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen.  
Gij waakt de ganse nacht!

3. O hemellichaam, Jezus,  
dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen,  
Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan,  
uw komst is niet te keren,  
wil ons de eenvoud leren,  
leer ons uw toekomst aan!

**Wij noemen de namen van hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen. Na het noemen van elke naam steekt een diaken een kaars aan.**

† Kasina Uninge, overleden 1 december 2019, 93 jaar

†Roelina van Klinken-Meijer, Roelie, 5 december 2019, 82 jaar

†Jacob Lub, Jaap, 9 december 2019, 88 jaar

†Han Gezina Andrea Hoekstra-Boekhoudt, 14 dec. 2019, 77 jaar

†Christina Geertruida de Ruiten, Stien, 7 januari 2020, 93 jaar

†Pieter van der Tuuk, 8 februari 2020, 84 jaar

†Anna Buter-Nieman, Annie, 13 maart 2020, 82 jaar

†Gooitske Rodenhuis-Buwalda, Corrie, 14 maart 2020, 84 jaar

†Dien Hoven-van der Molen, 24 maart 2020, 91 jaar

†Wilhelmina Antonetta Agneta Hendrika Boonstra, 6 juni 2020, 80 jr.

†Maria Pasma-den Heijer, 15 juni 2020, 90 jaar

†Albertus van Dijk, 24 juli 2020, 88 jaar

†Hendrikje Omvlee-Joffers, overleden 28 juli 2020, 91 jaar

†Roelof Jeuring, overleden 8 augustus 2020, 80 jaar

†Tjeerd Tjeerdsma, overleden 10 augustus 2020, 89 jaar

†Theo Arnoldussen, overleden 17 augustus 2020, 94 jaar

†Gerard Groen, overleden 23 augustus 2020, 83 jaar

†Lamke Witteveen, overleden 6 september 2020, 100 jaar

†Jantina Middeljans-Moes, overleden 9 september 2020, 88 jaar

†Harmina Lammechien Eisinga-Fransen, 14 september 2020, 90 jaar

†Anne Mast, 8 oktober 2020, 97 jaar

†Aaltje Post-de Poel, 10 oktober 2020, 92 jaar

†Anna Catharina Langeland-Oost, 29 oktober 2020, 80 jaar.

**Een laatste kaars wordt aangestoken voor allen wiens naam niet genoemd is maar die wel in onze gedachten zijn.**

**We gaan staan voor een moment stilte ter nagedachtenis.**

### **Koortje: Lied 221: 1 en 3**

**1.** Zo vriendelijk en veilig als het licht  
zoals een mantel om mij heen geslagen  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht  
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

**3.** Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde, die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag het brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

**Dankgebed en voorbede.**

**Inzameling van de gaven:** 1<sup>e</sup> collecte is voor NBV - Hospice. Het hospice wil zoveel mogelijk een thuis bieden aan de gast die nog maar kort te leven heeft. De gast krijgt een kamer met een uitzicht op de natuur. Vrijwilligers, de thuiszorg en de arts zorgen voor alle noodzakelijke verzorging en ondersteuning. Partner, familie, vrienden en kennissen zijn in overleg dag en nacht welkom. Voor de professionele verpleegkundige en medische verzorging wordt een beroep gedaan op de thuiszorg en arts. Ook andere professionele hulp die anders thuis gegeven zou worden, wordt verleend in het hospice. De normale dagelijkse verzorging wordt gedaan door vrijwilligers. Zij zorgen voor hulp bij het eten en drinken en voor een prettige sfeer.

2<sup>e</sup> collecte bij de uitgang is voor de PKN - collecte pastoraat - omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.

**Koortje: Lied 416: 1, 3 en 4**

**1.** Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen,  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**3.** Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**4.** Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Zegen.**

**Orgelspel.**

-----

ZIEKEN : Dhr. A.J. Blomer, Deverbrink 7812 LP Emmen is opgenomen in de Bleerinck afd. Amer 1, Spehornerbrink 1 7812 KA Emmen.

Mevr. G. Elling-Dokter, Picardtstraat 6 is maandag voor een korte opname opgenomen in het Scheperziekenhuis, Boermarkerweg 60 7824 KA Emmen.

Wij wensen ook alle overige zieken veel kracht en sterkte en Gods nabijheid toe.

BERICHT VAN OVERLIJDEN : Vrijdag 13 november is op 77-jarige leeftijd overleden mevr. Bougien Timmer. Boven de rouwkaart staat: 'verdrietig delen wij u mede, dat geheel onverwacht is overleden, onze oudste zus, schoonzus en tantezegger.' Mevr. Timmer woonde in Angelso. De dienst voorafgaande aan de crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

BEDANKT : Evenals vorige jaren vergeet de "Kapel" de mantelzorgweek niet. Er werd weer een prachtig boeket bezorgd. Heel veel dank! Dat doet je goed! Wim en Leny van der Vegt.

BEDANKT : Als mantelzorger voor mijn man die al vele jaren aan huis is gekluisterd, was ik blij verrast om zo'n prachtig boeket van de Kapel te mogen ontvangen, en dat Koos een mooie boeket voor zijn 91<sup>e</sup> verjaardag kreeg. Daarvoor willen wij de Kapel Gemeente heel hartelijk bedanken. Ali en Koos Mosterd, Laan v.h. Kwekebos 22 N, Emmen.

BEDANKT : Wij willen iedereen bedanken voor de prachtige kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 50 jarig huwelijk. Het is voor ons een jaar van véél verdriet, maar ook van dankbaar zijn. Ook kregen wij een prachtig boeket bloemen van het Mantelzorg compliment, daarvoor hartelijk dank. Voor iedereen die ons tot steun is geweest dit jaar, bedankt. Dick en Marietje Ham.

BEDANKT : Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes, bloemen die wij voor ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. Met vriendelijke groet, Rein en Joke Grit.



BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Mennink-Veenstra, Molenstraat no. 3.

OVERZICHT DIENSTEN : **29 nov.** - 10:00 uur - ds. Dekker (*Klazienaveen-noord*) - 1<sup>e</sup> Advent;  
6 dec. - 10:00 uur - ds. Wijnsma - 2<sup>e</sup> Advent - Heilig Avondmaal;  
13 dec. - 10:00 uur - ds. Wijnsma - 3<sup>e</sup> Advent.

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3<sup>e</sup> kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4<sup>e</sup> kolom - Taizé.

Zon	22 nov.	Daniël 12: 1-4	Mattheus 25: 31-40
Maan	23 nov.	Daniël 12: 5-13	Spreeken 23: 15-19
Dins	24 nov.	Psalm 97	II Timotheus 1: 6-14
Woens	25 nov.	Mattheus 24:45-25:13	Lucas 7: 11-17
Don	26 nov.	Mattheus 25: 14-30	Lucas 5: 12-16
Vrij	27 nov.	Mattheus 25: 31-46	Hebreeën 2: 5-18
Zat	28 nov.	Jesaja 1: 1-9	Jeremia 17: 14-17
Zon	29 nov.	Jesaja 1: 10-20	Marcus 13: 33-37

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen. Daarom is het mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

COLLECTE : Zondag **29 november** is de 1<sup>e</sup> collecte is voor de diaconie; 2<sup>e</sup> collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.

DIENST A.S. ZONDAG IN DE KAPEL : Jl. dinsdag werd door onze regering medegedeeld, dat we weer terug gaan naar de situatie van twee weken geleden, v.w.b. de Corona maatregelen. De strengere maatregelen zijn versoepeld. De kerkenraad heeft gemeend, gedurende die twee weken, zich aan die strengere maatregelen te moeten conformeren. Die twee weken zijn nu voorbij en dat betekent voor ons, dat er weer maximaal 30 kerk-gangers in de Zondagse diensten toegelaten mogen worden. Dat gebeurt dus ook a.s. zondag in de Kapel, op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, met weer inachtneming van de nodige zorg-vuldigheid en duidelijke regels. We vragen de bezoekers van de kerkdienst zich vooraf aan te melden en een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek. Het voelt goed, dat onze gemeente-leden zich daaraan en aan de begeleiding van de coördinatoren houden en daarmee laten zien zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar. Zingen is helaas niet toegestaan, maar het koortje staat iedere zondag klaar om de liederen te zingen. Fijn, dat het zo kan en we weer iets kunnen ervaren van het samen gemeente zijn. A.s. zondag doen we dat met familie van de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. **Aanmelden voor de dienst** is ook nu weer noodzakelijk, dit kan telefonisch bij onze scriba Rinus Stevens op **vrijdag 20 november tussen 10.00 en 12.00 uur**, tel. 0652591525. Of ook per mail: [scriba@kapelemmen.nl](mailto:scriba@kapelemmen.nl) met vermelding: kerkdienst.

DE KAPEL EMMEN VIERT...KERST: ADVENT LEZEN : In de weken van Advent is er vijf keer lezen op de middag van **15:30-16:30** in de consistorie. De kerk is open vanaf 15:15 uur.

Woensdag **25 november**; Jesaja 64: 1-11, lied 437

Woensdag 2 december; Jesaja 2, lied 455

Woensdag 10 december; Jesaja 40, lied 439 / 797

Woensdag 16 december; Jesaja 42, lied 459

Woensdag 23 december; Jesaja 11: 1-10, lied 473

Er is ruimte voor maximaal tien personen. Mocht er meer belangstelling zijn dan is meerdere groepen eventueel een optie. Vooraf opgeven is verplicht, liefst per mail [robwijnsma@gmail.com](mailto:robwijnsma@gmail.com), of telefonisch 0528-351065. Er gelden de inmiddels gebruikelijke

patronen: Bij binnenkomst handen ontsmetten. We houden anderhalve meter afstand. Daarom zitten we in de Ontmoetingsruimte, staan de tafels in een kring en zit er één persoon of echtpaar aan een tafel. Vooral bij binnenkomen en weggaan is het belangrijk afstand te houden. En wie verkoudheidsklachten heeft blijft natuurlijk thuis, ook wie zich al had opgegeven.

KERK-OPEN : Een tijd waar door waar ontmoeting beperkt moet blijven tot heel kleine aantallen. Een tijd waarin veel wegvalt, en veel mensen aan huis zijn gebonden. Vanaf woensdag **25 november** van **13:00-16:00 uur** zal de kerk de komende weken op woensdagmiddagen open zijn van 13:00-16:00 uur. Onverwarmd, dus koud. Maar wel open. Om even daar te kunnen zijn. Naar toe te kunnen gaan. De Paaskaars brandt. En in de tussenruimte is het wel warm, en daar is een bakje koffie en ruimte voor een gesprek(je). Voor één huishouden tegelijk. Met inachtneming van alle maatregelen wat betreft anderhalve meter, hygiëne en mondkapjes. Voorlopig. Door de activiteitencommissie en ds. Wijnsma.

ACTIVITEITEN : Sinds 29 september zijn er geen door-de-weekse activiteiten in het gebouw meer geweest, met uitzondering van de groep Jong. Binnen de geldende maatregelen is daar op zich altijd wel ruimte voor geweest, maar omdat toen de besmettingen opliepen, ook in Emmen, is besloten alles even stil te leggen. Op dit moment is de situatie meer stabiel. Naast het belang van het indammen van het virus staat het belang van het menselijk contact. Aan dat tweede belang willen we nu weer wat meer ruimte geven door voorzichtig een aantal activiteiten weer op te starten. Allemaal ruim binnen de kaders die door regering en het protocol van de PKN worden aangegeven. Omdat naast voorzichtigheid ook contact belangrijk is.

NIEUWE WORLDSERVANTS ACTIE : Schijf je rijk! Doe mee! Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, volgend jaar met World Servants naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. Om dat

mogelijk te maken halen wij via acties geld op. We hebben al een sponsorloop en een appeltaarten actie achter de rug en hebben voor eind november weer een nieuwe actie: Schijf je rijk! Schijf je rijk is een actie waarbij we een weiland verdelen in 100 vakken. U kunt zo'n vak kopen voor 5 euro, deze wordt u dan willekeurig toegezegd. U kunt natuurlijk ook meerdere vakken kopen. Op 29 november zal Otis, het paard van Mirte, op dit weiland lopen. Het vak waar Otis dan voor het eerst in 'schijf' is het winnende vak. Als u de eigenaar bent van het winnende vak krijgt u een prijs van 50 euro! U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: [bakkeveenworldservants@gmail.com](mailto:bakkeveenworldservants@gmail.com) . U krijgt dan een bevestigingsmail terug met daarin het voor u aangewezen vak en de betaalgegevens. Opgeven kan tot en met 27 november. Doe mee en help ons naar Bolivia! Alvast bedankt! Alvast bedankt, Gerben Kajim.

VAN DE DIACONIE : Sinds kort heeft de diaconie een nieuwe voorzitter namelijk Els Hilbrands. Maar ook het penningmeesterschap is in andere handen over gegaan. Jacob Baron heeft deze taak op zich genomen. Dat betekent, dat vanaf nu ook de kosten gemaakt voor de diaconale taken bij hem gedeclareerd kunnen worden, zoals o.a. de bonnen voor de bezorging van bloemen voor de jarigen van 80, 85, en 90. Per 1 januari 2021 hopen we dit weer op te kunnen pakken en zullen er nieuwe declaratie formuliertjes beschikbaar zijn. De diaconie heeft een nieuw bankrekeningnummer. Het nummer is: **NL 34 RABO 0373744226**. Donaties aan de diaconie kunnen op deze rekening overgemaakt worden onder vermelding van: Diaconie Wijkgemeente Kapel.

BEROEP AANGENOMEN DS. JAN FISCHER : Ds. Jan Fischer heeft een beroep naar de Protestantse Gemeente Etten, Uift en Terborg (in de Achterhoek) aangenomen. Ds. Fischer was een lange periode werkzaam als predikant in de Protestantse Gemeente Emmen, waarvan eerst predikant van de Zuiderkerk en de laatste jaren één van de wijkpredikanten van de Opgang in Emmen-Zuid. Naar verwacht zal zondag 14 februari de afscheidsdienst zijn en op 28

februari hoopt hij intrede te doen. We wensen hem en z'n gezin alle goeds en Gods Zegen op het werk in zijn nieuwe gemeente.

ROZIJNENBOLLEN ACTIE : De rozijnenbollenactie die afgelopen zaterdag is gehouden heeft netto € 250.50 opgebracht - dit is toch een mooi resultaat. Fijn dat iedereen de bestelling heeft afgehaald. Heel veel dank hiervoor namens de boekenmarktcommissie. De opbrengst wordt overgemaakt op de rekening van de boekenmarkt voor alle activiteiten voor de Kapel.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG** vóór **17:00 uur** bij M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen, 0591-627222, e-mail: [minka.koops@planet.nl](mailto:minka.koops@planet.nl).

*DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !*

### **En dit .....**

*Dit is een betrouwbaar woord.  
Want als wij met Hem  
gestorven zijn, zullen wij ook  
met Hem leven.*

2 Timotheüs 2 : 11

