



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

CENTRUM POST

Voorganger: ds. Spijker-van Engelenhove
Organist: dhr. Kloppenburg
Koster: fam. Schonewille
Ouderling van dienst: dhr. Gremmer
Diaken van dienst: dhr. Zuidersma
Begroeting bij de ingang door: dhr. Baron
Zie ook onze website: www.kapelemmen.nl

Uitgave no. 61
Datum: 22 oktober 2020

ORDE VAN DE DIENST : Zendingsdienst 25 oktober 2020

Vooraf.

* **Welkomstlied: JdH 960: 1 en 2** - Roept uit naar alle stranden ...

Afkondigingen.

Voorwoord.

* **Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2** - Hoe sprong mijn hart ...

Stil gebed.

Votum en groet.

* **Zingen: Psalm 122: 3** - Bid heil toe ...

Wetslezing/richtlijn ten leven.

* **Gezongen Geloofsbelijdenis: Lied 908: 1** - Ik heb U lief...

Woord.

Gebed.

1^e Schriftlezing: Zach. 8 : 20 t/m 23.

* **Zingen: EL 194: 1** - Er is een stad ...

2^e Schriftlezing: Markus 5 : 21 t/m 34.

* **Zingen: EL 194: 4** - Er is een wereld ...

Verkondiging: Bij de slip van zijn mantel

* **Zingen: Gezang 463/Lied 836: 3 en 4** - Oh vrede van Tiberias

Dankwoord.

Dankgebed.

Diaconaal moment.

Inzameling van de gaven: 1^e collecte is voor de NBV;

2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

* **Slotzang: Ev. Lb. 413: 1 en 4** - Lichtstad met uw paarden poorten

Zegen.

* **Zingen: Lied 416: 1** - Ga met God ...

ZIEKEN : Dhr. D. Boels, Landschaplaan 94, 7824 BM, is voor revalidatie opgenomen in Beatrixoord, Dilgtweg 5, 9751 ND, in Haren. Dhr. L. Scholtens, Klepel 402, 7811 KP, verblijft voor revalidatie in de Horst, Rondweg 97, 7825 TC, afdeling de Aa. We wensen hen moed en kracht voor de weg van herstel.

BEDANKT : Beste gemeente leden, afgelopen zondag mochten wij namens de kerk een prachtig herfstboekje in ontvangst nemen. Hartelijk bedankt hiervoor. Evenals de kaarten die wij in verband met onze verhuizing mochten ontvangen. Wij waarderen het enorm dat jullie aan ons

denken en met ons meeleven. Hartelijke groet, Kees & Janny Dijkstra, Locatie de Holdert, Noord Esch, Hondsrugweg 265, 7811 AD Emmen.

BEDANKT : Wij willen graag iedereen bedanken voor de steun en het medeleven tijdens zijn verblijf in de Holdert van onze zorgzame lieve man, pa en allerliefste opa Theo Arnoldussen en na zijn overlijden voor het medeleven, telefoontjes, kaarten en aandacht in deze voor ons verdrietige tijd, hebben veel voor ons betekend, getroost en goed gedaan. Pastor Broekman onze hartelijke dank voor alle steun en aanwezigheid.

Rieki Arnoldussen-Huizing, Marcel en Josan, Maike en Thijs, Robin en Casper.

BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. Brookman-Wachtmeester, Westenesscherstraat 101.

HUWELIJKSJUBILEA : Binnenkort hopen onderstaande echtparen uit onze gemeente hun huwelijksjubileum te vieren:

Het echtpaar Witteveen-Velema, Beatrixstraat 72, 7811 RC te Emmen was op 3 oktober 61 jaar getrouwd;

Het echtpaar Loof-Pesman, Wilhelminastraat 8/a-122, 7811 JA te Emmen was op 16 oktober 67 jaar getrouwd;

Het echtpaar Neef-Saadhoff, Karbeel 155, 7811 XM te Emmen is op 26 oktober 66 jaar getrouwd.

Namens de wijk PG Emmen Centrum-Kapel willen wij hen alvast van harte feliciteren met deze dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd. Dit geldt uiteraard ook voor hen die hier niet vermeld staan, maar wel hun huwelijksjubileum hopen te vieren.

OVERZICHT DIENSTEN : **1 nov.** - 10:00 uur - ds. Wijnsma;

4 nov. - 19:00 uur - ds. Wijnsma - Dankdag - Gemeenteavond;

8 nov. - 10:00 uur - ds. Oldenhuis (Coevorden);

15 nov. - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen);

22 nov. - 10:00 uur - ds. Wijnsma - Laatste zondag;

29 nov. - 10:00 uur - ds. Dekker (Klazienaveen-noord) - 1^e Advent.

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3^e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4^e kolom - Taizé.

Zondag	25 okt.	Nehemia 7:72b-8:12	Mattheus 22: 34-40
Maandag	26 okt.	Nehemia 8: 13-18	II Timotheus 1: 6-14
Dinsdag	27 okt.	Nehemia 9: 1-17	Mattheus 8: 18-22
Woensdag	28 okt.	Nehemia 9: 18-28	Mattheus 13: 1-23
Donderdag	29 okt.	Nehemia 9: 29- 10:1(28)	Mattheus 20: 20-28
Vrijdag	30 okt.	Nehemia 10: 29-40	Marcus 10: 17-22
Zaterdag	31 okt.	Psalm 43	Genesis 50: 15-21
Zondag	1 nov.	Psalm 24	Mattheus 5: 1-12

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen. Daarom is het mogelijk om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

COLLECTE : 18 oktober = 50,80 voor Kerk in Actie - Wereldvoedseldag;
= 39,20 voor de eigen wijkgemeente.

Zondag **1 november** is de 1^e collecte is voor Kerk in Actie - Najaarszending; 2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkkas.

DANKDAG VOOR GEWAS & ARBEID : In deze tijd zijn veel dingen niet meer zoals ze waren, zo ook met Dankdag voor Gewas en Arbeid. Samenkomsten zijn beperkt tot max. 30 personen, de vraag was of de gemeentevergadering na de dienst wel door moest gaan. Besloten is om het wel te doen. Het is nog één van die weinige momenten, dat er een aantal gemeenteleden bij elkaar zijn. Een moment dus om iets met elkaar te delen, om elkaar te spreken. Het zal dan ook geen vergadering zijn waarin beslissingen gaan vallen, maar veel meer om elkaar te informeren en bij te praten. Dat is toch, hoe beperkt ook, beter dan de informatie schriftelijk toe te sturen. Ook hier geldt, dat het goed is met elkaar in gesprek te blijven. Natuurlijk sturen we de mondeling over gebrachte informatie nadien ook toe op papier. De gemeentevergadering op **4 november** in de kerk, na de dienst, zal beperkt zijn tot max. 30 personen. De informatieverstrekking over de Toekomst van de Kapelgemeente en het Pastoraat zal ook te beluisteren zijn via de kerkomroep. De rondvraag zal niet worden uitgezonden. Ook zullen de financiën niet aan bod komen.

ROZIJNENBOLLENACTIE : De voor en najaarsboekenmarkt zijn dit jaar i.v.m. de coronacrisis afgelast, hopelijk volgend voorjaar meer succes. Bij de voorjaarsboekenmarkt zijn er vooraf rozijnenbollen besteld en geen gelegenheid geweest om de bestelling af te halen. Zaterdag **14 november** kunt u de bestelde rozijnenbollen a € 3.50 ophalen in de ontmoetingsruimte van de Kapel van **9.00 - 12.00 uur**. Nabestellen is mogelijk dit graag doorgeven aan Reint, tel. 612500. Alle adressen van de bestelde rozijnenbollen zijn bekend. Tevens zijn er zelfgemaakte bloemstukjes te koop, gemaakt door Joke Grit (Joke, alvast bedankt voor je medewerking). De opbrengst is voor alle activiteiten van de Kapel. Voor informatie kunt u bellen met Reint, tel. 612500.

MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag **15 november** is er weer een muzikaal programma vanuit de Kapel van **19.00 - 20.00 uur**. m.m.v. Marc Bruinewoud, zang, piano, accordeon en een korte meditatie, en Reint Elling bespeelt het orgel. Voor dit programma kunt u verzoeklieders doorgeven voor **7 november** aan Reint, tel. 612500. Wij mogen voor deze avond maximaal 30 kerkgangers toelaten, zingen is helaas nog niet toegestaan, wij proberen er een mooie avond van te maken. U kunt dit programma ook via kerkomroep.nl en kerktelefoon beluisteren. Aanmelden vooraf is wel noodzakelijk, dit kan telefonisch bij onze scriba Rinus Stevens op vrijdag **13 november** tussen **10.00 en 12.00 uur**, tel. 06/52591525. Of per mail scriba@kapelemmen.nl met vermelding Muzikale Klanken Kapel. Envol is vol. Wij wensen iedereen veel luister plezier, en hierbij een muzikale groet van Marc en Reint.

VAN DE PREDIKANT - TOEKOMST : Eens in een aantal jaren produceert de Protestantse Kerk een zogenaamde visienota; geen beleidsstuk, maar een inhoudelijke plaatsbepaling voor de komende jaren. Middenin in deze coronatijd is zo'n visienota verschenen: *'Van U is de toekomst; ontvankelijk en waakzaam leven van genade'*. Afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we een begin gemaakt om de komende tijd een paar keer stil te staan bij deze nota waarvan de titel houvast heeft: immers, als de toekomst van God is,- zoals wij geloven-, dan is er dus toekomst. Belangrijk om dat altijd voor ogen te houden. Afgelopen vergadering hebben we verder eigen alleen maar een tussenzin besproken. *'Er zijn ook gemeenten die al door het dieptepunt van de crisis zijn heengegaan. Zij herpakken zich, als kleinere gemeente, met een heldere identiteit, met missionair elan en een lichtere vorm van organisatie.'* Deze zin is een 'Paas-zin'. Doorheen het dieptepunt een nieuw bestaan gevonden. Niet hetzelfde als voorheen, en niet op dezelfde schaal, maar wel een nieuw bestaan. Dat gebeurt dus. De kerk is niet meer de geboortekerk van vroeger. Ze is niet meer de alomvattende verzorgende kerk van vroeger. In die opzichten is de kerk kleiner geworden en zal ze nog wel kleiner worden. Maar ze is wel degelijk nog altijd kerk in de zin waarin ook de visienota de gemeente definieert, namelijk als 'Woord- en tafel-gemeenschap'. Dat was al Calvijns visie op de gemeente: gemeente ontstaat rond Woord en tafel. Dat ziet de visienota als de richting naar de toekomst: het versterken van de plaatselijke gemeenten als Woord- en tafelgemeenschap. In de kerkenraad hopen we daarover nog verder te spreken. In vertrouwen dat er toekomst kan zijn, want de toekomst is van God.

BELEID en MAATREGELEN KERKENRAAD : Zowel binnen als buiten de kerkenraad wordt soms de vraag gesteld of het in deze tijd wel verstandig is kerkdiensten te houden in de Kapel. Die vraag heeft en stelt de kerkenraad zich regelmatig zo lang als deze Corona-pandemie nu voortwoekert. Vanaf het begin heeft de kerkenraad het standpunt ingenomen 'geen risico's te nemen en zeer zorgvuldig te werk te gaan'. Regelmatig wordt in de Zondagsbrief erop gewezen voorzichtig te zijn en de maatregelen in acht te nemen. In het Gebruiksplan zijn deze maatregelen nauwkeurig omschreven. De randen worden zeker niet opgezocht bij wat is toegestaan. Volgens de richtlijnen mogen 88 kerkgangers worden toegelaten in onze kerk. Bij de online-diensten laten echter we max. 30 personen toe en dat onder die strikte voorwaarden. We zullen ze nog maar eens noemen:

- Aanmelden voor deelname aan de dienst, aanwezigheid wordt genoteerd;
- Bij binnenkomst de gezondheidscheck, mondkapje op, handen ontsmetten, zelf de Zondagsbrief van de tafel nemen;
- De coördinator (herkenbaar aan het gele hesje), brengt de bezoeker naar de zitplaats (met groene sticker);
- Gemeentezang is niet toegestaan (5-persoonskoortje op 1 ½ m afstand);
- Geen collectes in de dienst, alleen via collecteschalen bij de uitgang;
- De kerk na de dienst verlaten op aanwijzing van de coördinator;
- Steeds de 1 ½ m afstand bewaren, ook op het kerkplein;
- Niet 'samendrommen' na de dienst.

Al deze maatregelen staan of vallen met de manier waarop wij er individueel mee omgaan. We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid naar elkaar. Natuurlijk het makkelijkste zou zijn, geen diensten meer houden en wachten totdat alles voorbij is. De kerkenraad is echter van mening dat we elkaar moeten proberen vast te houden. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om, hoewel beperkt, een zondagse dienst bij te wonen en iets te voelen van het samen gemeente zijn.

INZAMELEN VOOR DORKAS : In deze Coronatijd is het afgeven van kleding voor Dorkas bij de Kapel niet zo gemakkelijk. Vandaar de mogelijkheid kleding ook direct af te geven aan de Ermerweg 108. Mocht er even niemand thuis zijn, dan kunt u de verpakte kleding ook voor de deur onder de overkapping neerzetten. Van te voren even bellen kan natuurlijk ook, tel. 611215. Voor uw hulp en medewerking al vast hartelijk dank. Met groet, Jannie Westhuis-Pol.

KOFFIEDRINKEN BIJ DE KERK : 't Is even niet anders. U heeft het natuurlijk gemerkt dat er even geen gezellige koffieochtenden zijn bij de kerk. Alle samenkomsten, ook die van kleine groepen, zijn door de kerkenraad afgeblazen. Gewoon uit voorzorg en voorzichtigheid, nu even niet. Zo gauw het weer kan gaan we hier zeker mee door. De uitnodigingen komen dan vanzelf.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG vóór 17:00 uur** bij M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen, 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl.

En dit



*Wij moeten ons niet alleen in God verblijden
om wat we van Hem ontvangen hebben,
en nog dagelijks ontvangen,
maar ook om wat Hij beloofd heeft
en wat we nog van Hem
hopen te ontvangen.*

Matthew Henry
Uit: Woorden van Blijdschap