



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

CENTRUM POST

Uitgave: No. 50

Datum: 10 september 2020

Voorganger:	Ds. Jumelet (<i>Erica</i>)
Organist:	dhr. Elling
Koster:	dhr. Meijering
Ouderling van dienst:	dhr. Gremmer
Diaken van dienst:	mevr. Hilbrands
Begroeting bij de ingang door:	mevr. Baron
Zie ook onze website:	www.kapelemmen.nl

ORDE VAN DE DIENST :

Welkom.

* **Openingslied: Lied 25: 1, 2**

Stil gebed-bemoediging en groet.

* **Wij zingen: Lied 216: 1, 2, 3**

Gebed.

* **Wij zingen: Lied 991: 1, 2, 3, 6, 7**

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.

Schriftlezing: Lucas 10 : 1 t/m 20.

* **Wij zingen: Lied 978: 1, 3, 4**

Prediking.

* **Wij zingen: Lied 315: 1, 3**

Dienst der Gebeden.

Inzameling van de gaven: 1^e collecte is voor de diaconie;

2^e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

* **Wij zingen: Lied 416: 1**

Zegen.

* **Afgesloten met: Lied 431c.**

ZIEKEN : Mevr. J. Kiers, Hondsrugweg 315, 7811 AD, is na een operatie weer thuis. We wensen haar beterschap.

Mevr. H. van den Vlekkert-Boer, Toppereend 13, 7827 LN, is naar de Bleerinck verhuist. We wensen haar en die om haar heen staan toe dat zij een goede plek vinden in deze nieuwe situatie.

BERICHT VAN OVERLIJDEN : In de vroege ochtend van zondag 6 september is overleden mevr. Lamke Witteveen. Ze woonde in de Oostermarke en was juist afgelopen augustus 100 jaar geworden. Boven de rouwkaart staan de woorden van psalm 139:1: 'Heer, U kent mij, U doorgrondt mij'. Het afscheid vindt noodzakelijkerwijs in besloten kring plaats. We wensen familie en vrienden sterkte.

HUWELIJKSJUBILEUM : Binnenkort hoopt onderstaand echtpaar uit onze gemeente hun huwelijksjubileum te vieren. Het echtpaar Veenstra-Finke, Nijkampenweg 99, 7815 GC te Emmen is op 18 september 67 jaar getrouwd. Namens de wijk PG Emmen Centrum-Kapel willen wij hen alvast van harte gaan feliciteren met deze dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd. Dit geldt uiteraard ook voor hen die hier niet vermeld staan, maar wel hun huwelijksjubileum hopen te vieren.

NIEUWS UIT DE GEMEENTE : Enige tijd geleden mochten we u mededelen, dat er enkele nieuwe gemeenteleden waren ingeschreven. Voorstellen van nieuwe gemeenteleden tijdens het koffiedrinken, zal voorlopig niet kunnen onder het Corona-regiem. Dat Pim Westhuis en Petra van der Zwaag zijn binnengekomen in onze gemeente, zij wonen Walstraat 16, verneemt u dan ook weer via de Zondagsbrief. Zij zijn niet onbekend in onze gemeente en worden hartelijk verwelkomd. We hopen van harte dat ze zich bij ons thuis zullen voelen en wensen ze een goede en een gezegende tijd toe in de Kapelgemeente.

BEDANKT : Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor het mooie boekje, dat ik mocht ontvangen als blijk van medeleven na het overlijden van mijn man Tjeerd Tjeerdsma. Ook de vele kaarten, de telefoontjes en de aandacht, die ik mocht ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Tjeerd hebben erg veel voor mij betekend. Anna Tjeerdsma-Potze.

BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar een 2-tal gemeenteleden, t.w.: mevr. J. Kiers-Veld, Hondsrugweg 315 en mevr. J. Middeljans-Moes, Hondsrugweg 137.

OVERZICHT DIENSTEN : **20 sept.** - 10:00 uur - ds. Wijnsma (Startdienst);
27 sept. - 10:00 uur - ds. Klaassens;
4 okt. - 10:00 uur - ds. Wijnsma.

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3^e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4^e kolom - Taizé.

Zondag	13 sept	Exodus 32: 1-14	Mattheus 18:21-35
Maandag	14 sept	Exodus 32: 15-35	Hebreeën 13: 1-8
Dinsdag	15 sept	Exodus 33: 1-11	Micha 6: 1-8
Woensdag	16 sept	Exodus 33: 12-23	Johannes 6: 27-29
Donderdag	17 sept	Exodus 34: 1-18	Jesaja 40: 1-5
Vrijdag	18 sept	Exodus 34: 19-35	Micha 7: 18-20
Zaterdag	19 sept	Psalm 145	Lucas 10: 25-37
Zondag	20 sept	Daniël 1: 1-21	Jesaja 55: 6-11

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor "goede doelen". Door het vervallen van de ere diensten in de kerk, vervalt ook de mogelijkheid van collecteren. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk maar ook dat er inkomsten wegvallen voor de "goede doelen". Daarom is het mogelijk gemaakt om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks zullen daarom op de zondag brief de doelen aangegeven worden, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

COLLECTE : Zondag **20 september** is de 1^e collecte is voor de diaconie; 2^e collecte bij de uitgang is voor Hart in Actie - Ghana. Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer op Startzondag mee voor de kerk in Ghana!

DIENST A.S. ZONDAG IN DE KAPEL : De laatste dienst in de Kapel was er weer een met kerkgangers, iedereen had zich keurig opgegeven en volgden de instructies van de coördinatoren. Ook de komende zondag, dan zal ds. Jumelet uit Erica voorgaan, is er weer een dienst met een beperkt aantal bezoekers. Beperkt, omdat zoals bekend maatregelen genomen moeten worden om besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Dat betekent ook nu weer,

dat men zich o.a. moet aanmelden en in de kerk de aanwijzingen van de coördinatoren moet opvolgen. Bij binnenkomst zal naar uw gezondheid (v.w.b. Corona) geïnformeerd worden. De naam afgevinkt op de aanmeldingslijst en u dient uw handen te ontsmetten. Dan mag een liturgie meegenomen worden. Vervolgens wordt uw plaats aangewezen door één van de coördinatoren. Zingen zal helaas niet mogelijk zijn. Daarvoor zal er ook nu weer een klein koortje van max. 5 personen zijn, die de liederen in de dienst zullen gaan zingen. Na afloop van de dienst mag u de kerk verlaten op aanwijzing weer van een coördinator. Van harte welkom.

BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG : Woensdag **16, 23 en 30 september** is er weer Bijbellezen op de middag. We lezen de verhalen over Abraham uit het boek Genesis. We lezen verder in hoofdstuk 15. Er is ruimte voor maximaal tien personen. Mocht er meer belangstelling zijn dan is meerdere groepen eventueel een optie. U kunt zich vooraf opgeven, liefst per mail robwijnsma@gmail.com , of telefonisch 0528-351065. Er gelden de inmiddels gebruikelijke patronen: Bij binnenkomst handen ontsmetten. We houden anderhalve meter afstand. Daarom zitten we in de ontmoetingsruimte, staan de tafels in een kring en zit er één persoon aan een tafel. Vooral bij binnenkomen en weggaan is het belangrijk afstand te houden. En wie verkoudheidsklachten heeft blijft natuurlijk thuis, ook wie zich al had opgegeven.

STARTZONDAG 20 SEPTEMBER; VERBINTENIS DS. GERDA VAN VLIET : Zondag **20 september** staat gepland als startzondag. Ook al gaan dingen anders dan gewend, er gaat toch ook veel gemeente-activiteit gewoon door. Een nieuw seizoen waarin de gemeente voortgaat zich te verhouden met de weg die door de Heer gewezen wordt. Het landelijke thema van de startzondag is dit jaar: 'het goede leven'. In de dienst lezen we Daniël 1: 1-21. Daniël zoekt het goede leven in de weg van de Heer. In deze dienst zal de verbintenis plaatsvinden van ds. Gerda van Vliet als pastoraal-predikant aan onze gemeente. Zij is sinds 1 september werkzaam in onze gemeente waar zij het pastoraat onder haar hoede neemt. Er is geen middagprogramma, maar als het weer meezit hoopt de Activiteitencommissie op het plein een kopje koffie of thee aan te bieden. Ter overweging nog dit: Of het verantwoord en verstandig is om de diensten te bezoeken is afweging die iedereen alleen zelf kan maken. Alle ruimte en vrijheid daarvoor. Daarnaast is het niet mogen zingen natuurlijk een groot gemis. In normale tijden bouwt de gemeente juist in het zingen de dienst. Maar de gemeente is ook actief in het samen bidden van het Onze Vader, of het staan en gedenken in geval van overleden gemeenteleden, of het met een hartelijk 'ja' verwelkomen van bijvoorbeeld een pastoraal-predikant in ons het midden. Hoe anders dan anders het nu ook is, het is nog steeds de gemeente die de dienst draagt.

CURSUS BOEK OPENBARING : Wij gaan weer van start. We het blijven het wel houden op de dinsdagmorgen en de dinsdagavond. **22 september** is de 1^e dag s'morgens **10.00 uur** en s'avonds **19.30 uur**. De bijeenkomsten zijn allemaal in de grote zaal. Wij komen bij elkaar onder de regels die tegenwoordig gelden en mede door de kerkenraad zijn opgemaakt, vandaar de grote zaal. Laten wij in deze spannende tijd gebruik maken van de mogelijkheden ons geschonken. Gods zegen toegewenst. Heeft u zich nog niet opgegeven, doe het dan. Info pastor Lodewijk Broekman 0630031716, e-mail: lobroekman@solconmail.nl .

BIJBELGROEP : Van september tot en met april komt de bijbelgespreksgroep eens per maand bij elkaar om samen een Bijbelboek te lezen. Dit jaar lezen we de Elia-verhalen uit I Koningen 17, 18, 19, 21 en II Koningen 1 en 2. Soms werpen afbeeldingen van de verhalen een verfrissend licht op de tekst. Als sleutels. Data: woensdag **23 september**, 21 oktober, 18 november 2020 en 20 januari, 17 februari, 17 maart en 14 april 2021, van **19:30 - 21:30 uur** in de ontmoetingsruimte. Meer informatie bij ds. Rob Wijnsma, robwijnsma@gmail.com .

GROOTHUISBEZOeken; 'HET GOEDE LEVEN' : Naar aanleiding van het thema van de startzondag 'het goede leven' vinden ook dit jaar ook in de herfst groothuisbezoeken plaats. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Van **19:30-21:30 uur**. Dat kan vanwege corona niet thuis, maar we zijn wel vier avonden beschikbaar in de ontmoetingsruimte.

Dinsdag **29 september**: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden;

Dinsdag 6 oktober: Centrum en Westenesch;

Dinsdag 20 oktober: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer;

Dinsdag 27 oktober: Emmermeer, Emmerhout, Angelslo en buitengebieden.

Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op woensdag 14 oktober van 14:00-16:00 uur in het Jeugdgebouw. Opgeven is verplicht in verband met het inrichten van de ruimte op anderhalve meter. Opgeven het liefst per mail robwijnsma@gmail.com , of telefonisch 0528-351065.

PASTORAAL PREDIKANT : Nadat ds. Rob Wijnsma een paar keer onder uw aandacht heeft gebracht dat hij minder gaat werken en ik een deel van zijn werk ga overnemen, is het tijd dat ikzelf van me laat horen. Op 1 september ben ik begonnen met het pastorale werk in de Kapel. Pastoraat is een woord dat in je hand past, maar het heeft een ruime inhoud. Het is de zorg van een herder voor de kudde. Het heeft te maken met zielzorg, met een helpende hand op de vele wegen die pelgrims gaan. Het is meelopen met de leden van de Christusgemeenschap, met u en met jou. Het is luisteren naar wat het leven voor de ander betekent met alle vreugde, verdriet en moeite die een levensweg met zich meebrengt. Het vraagt aandacht, maar ook tijd. Graag wil ik op die manier in uw midden aanwezig zijn en zo tijd en zorg besteden aan dienstwerk in het Koninkrijk van God. De uren die ik daarvoor beschikbaar heb, zijn beperkt en ik vertrouw op uw begrip als een pastoraal bezoek soms wat langer op zich laat wachten. Samen weten we ons gedragen door de zorg van onze Heer die een Herder bij uitstek is en nooit tijd tekort heeft om naar ons te luisteren en ons van al het nodige te voorzien. Ds. Gerda van Vliet, e-mail: gwwvliet@gmail.com , tel. 06-40038011.

OPEN MONUMENTENDAG : Voorgaande jaren deed ook de Kapel, als Rijksmonument, mee aan de Open Monumentendag. Dit jaar zal dat niet het geval zijn. Door de Historische Vereniging Zuid-Oost Drenthe is er, i.v.m. de Corona-crisis, geen speciale aandacht aan geschonken. De Kapel was daarom dit jaar gesloten.

KOFFIEDRINKEN BIJ DE KAPEL : Bijna elke week is er een koffieochtend in de Kapel. Gezellig en fijn is het elkaar weer eens te zien en bij te kunnen praten. Iedere keer is er ook iets lekkers bij de koffie. Dan is het zelfs met 1½ meter afstand nog steeds best fijn. Door de beperkende maatregelen is de groep, helaas, klein en worden telkens weer anderen uitgenodigd. Daardoor is bekend wie er komen en kan alles in goede banen worden geleid. Het is de bedoeling dit in de Corona-tijd te blijven doen. Maar telkens zal dat op uitnodiging gaan en iedere keer weer met een aantal andere personen. Een fijne manier om onze contacten te onderhouden.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG vóór 17:00 uur** bij M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen, 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl

En dit:

*Je kunt geven zonder
Lief te hebben, maar je
Kunt niet liefhebben
Zonder te geven.*

Uit: Woorden van Geloof, Hoop en Liefde.

