



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

CENTRUM POST

Uitgave no. 48

Datum: 27 augustus 2020

TERUGBLIK ZONDAG 23 AUGUSTUS: De eerste dienst in vijf maanden waar gemeenteleden aanwezig konden zijn. In de wetenschap dat zonder zingen en op afstand van elkaar zitten de dienst nog ver afstaat van de wat voor velen een dienst tot een feest maakt. Toch was het fijn, vond ik! Een onverwacht effect van het naar je plaats gebracht worden, is dat de kerk van de voorste banken af gevuld wordt. En daarmee ontstond een kring rond de tafel, een samenkomst. Stiller dan anders, maar het koortje klonk helder, en eigen, en gaf de gemeente toch haar stem terug. Het was toch echt een samenkomst. We lazen Nehemia 8, een tekst die in allerlei opzichten rijmt op onze situatie: we zijn niet de eersten voor wie het gewone patroon ruw verstoord wordt, maar we mogen weten dat God het laatste woord heeft.

En in die hoop gaan we verder. ds. Rob Wijnsma.

LITURGIE, zondag 6 september 2020

Voorganger: ds. Dekker (Klazienaveen-Noord)

Organist: dhr. Bruinewoud

Koster: dhr. Lanting

Ouderling van dienst: dhr. Gremmer

Diaken van dienst: dhr. Zuidersma

Begroeting bij de ingang door: dhr. Van Klinken

ORDE VAN DE DIENST :

* **Het Welkomstlied wordt gezongen: Lied 280: 1,**

Mededelingen door ouderling van dienst.

* **Het Intochtslied wordt gezongen: Psalm 68: 7**

Overdracht ouderling van dienst aan predikant.

Stil gebed, votum en groet.

* **Gezongen wordt: Lied 195**

Gebed.

Schriftlezing O.T.: Exodus 13 : 17 t/m 22.

Schriftlezing N.T.: 1 Korintiërs 10 : 1 t/m 13.

* **Gezongen wordt: Psalm 136: 8, en 13**

Uitleg en verkondiging.

* **Gezongen wordt: Lied 904: 1, en 3**

Dankgebed en voorbeden.

Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor de diaconie;

2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

* **Gezongen wordt: Lied 416: 1**

Zegen.

* **Gezongen Amen: Lied 431 C.**

ZIEKEN : Mevr. G. Mennik-Veenstra, Molenstraat 3, 7811 JR, verblijft voor revalidatie tijdelijk in zorgcentrum de Bleeerinc, Spehornerbrink 1, op afdeling Bargerholt, kamer 12. We wensen haar een goed verblijf.

BERICHT VAN OVERLIJDEN: Afgelopen zondagavond is op 83-jarige leeftijd overleden dhr. Gerard Groen. Hij woonde de laatste jaren in de Bleeerinc. De dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis wordt gehouden in besloten kring. We wensen de familie sterkte.

ZIEKEN: Mevr. G. Mennik-Veenstra, Molenstraat 3, 7811 JR, verblijft voor revalidatie tijdelijk in zorgcentrum de Blerinck, Spehornerbrink 1, op afdeling Bargerholt, kamer 12. We wensen haar een goed verblijf.

BERICHT VAN OVERLIJDEN: Afgelopen zondagavond is op 83-jarige leeftijd overleden dhr. Gerard Groen. Hij woonde de laatste jaren in de Blerinck. De dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis wordt gehouden in besloten kring. We wensen de familie sterkte.

EEN BERICHT VAN OVERLIJDEN HERHAALD: Het volgende overlijdensbericht heeft wel op de Zondagsbrief, maar niet op Centrumpost gestaan, daarom wordt het bij deze herhaald: Maandag 27 juli is op 91-jarige leeftijd overleden mevr. Hennie Omvlee-Joffers. Ze woonde de laatste jaren in de Zuidermarke. De dankdienst voor haar leven en begrafenis hebben in besloten kring plaatsgevonden. We wensen de familie sterkte.

MEELEVEN: Ik heb gelezen dat Tjeerd Tjeerdsma is overleden. Ik wil graag Anna, zijn vrouw mijn deelneming betuigen. Ik weet geen andere weg dan deze. Ik zit al meer dan een half jaar vast in Thailand, om de simpele reden dat mijn vervoer geblokkeerd is. Als Nederlander zit ik hier alleen en krijg geen bezoek. Alle Europeanen zijn gevlucht toen het nog kon. Zodra ik weer heen en weer kan vliegen doe ik dat. Graag wil ik ook de leden van de Kapelgemeente groeten, maar speciaal ANNA sterkte! Gert Verstraete (E-mail: gert.verstraete@gmail.com)

DANK VOOR DE BLOEMEN: Afgelopen zondag ontvingen wij de bloemen van onze gemeente. Bijzonder mooi boeket. Erg gewaardeerd. Hennie en Riëks Kleine Deters, Kapelstraat 80.

BLOEMEN: Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Tjeerdsma, Klepel 163; en naar mevr. Harms-Enberts, Holdert 101/B/216.

OVERZICHT DIENSTEN:

6 sept. - 10:00 uur - Gezamenlijke PGE Online-dienst in de Opgang (i.p.v. Rensenpark);
13 sept. - 10:00 uur - ds. Jumelet (Erica);
20 sept. - 10:00 uur - ds. Wijnsma (Startdienst);
27 sept. - 10:00 uur - ds. Klaassens.

LEESROOSTER KOMENDE WEEK: 3e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom - Taizé.

Zondag	30 aug	Mattheus 17: 14-23	Mattheus 16: 24-26
Maandag	31 aug	Exodus 30: 1-10	Lucas 11: 9-13
Dinsdag	1 sept	Exodus 30: 11-16	Mattheus 12: 46-50
	2 sept	Exodus 30: 17-21	Jesaja 63: 7-14
Donderdag	3 sept	Exodus 30: 22-38	Galaten 2: 15-21
Vrijdag	4 sept	Mattheus 17: 24-27	Romeinen 6: 3-11
Zaterdag	5 sept	Mattheus 18: 1-9	Psalm 29
Zondag	6 sept	Mattheus 18: 10-20	Mattheus 18: 15-20

COLLECTES: Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor "goede doelen". Door het vervallen van de ere diensten in de kerk, vervalt ook de mogelijkheid van collecteren. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk maar ook dat er inkomsten wegvallen voor de "goede doelen". Daarom is het mogelijk gemaakt om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks zullen daarom op de zondag brief de doelen aangegeven worden, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

COLLECTE: 23 aug. = 47,30 voor de diaconie;
= 51,60 voor de wijkkas;
= 92,20 voor Beiroet (en acceptgiro 10,00)

Zondag 6 september is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor de Jeugdwerk PGB.

DIENST A.S. ZONDAG IN DE KAPEL: De vorige week was onze eerste dienst met kerkgangers, na lange tijd. Ook de komende zondag, dan zal ds. Dekker uit Klazienaveen-Noord voorgaan, is er weer een dienst met een beperkt aantal bezoekers. Beperkt, omdat maatregelen genomen moeten worden om besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Dat betekent ook nu weer, dat men zich o.a. moet aanmelden en in de kerk de aanwijzingen van de coördinatoren moet opvolgen. Bij binnenkomst zal naar uw gezondheid (vwb Corona) geïnformeerd worden. De naam afgevinkt op de aanmeldingslijst en u dient uw handen te ontsmetten. Dan mag een liturgie meegenomen worden. Vervolgens wordt uw plaats aangewezen door één van de coördinatoren. Zingen zal helaas niet mogelijk zijn. Daarvoor zal er ook nu weer een klein koortje van max. 5 personen zijn, die de liederen in de dienst zullen gaan zingen. Na afloop van de dienst mag u de kerk verlaten op aanwijzing weer van een coördinator. Koffiedrinken zal helaas niet mogelijk zijn.

Aanmelden voor deze dienst is ook nu weer noodzakelijk, dit kan telefonisch bij onze **scriba Rinus Stevens op vrijdag 28 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur, tel. 06 525 91 525**. Of ook per mail: **scriba@kapelemmen.nl**, met vermelding: kerkdienst.

MUZIKALE KLANKEN KAPEL: Zondagavond 30 augustus zal er weer een muzikaal programma in de Kapel worden gehouden van 19.00 - 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door Marc Bruinewoud met zang, piano en accordeon, ook met een korte meditatie. Reint Elling bespeelt het orgel. Bezoekers zijn van harte welkom (wel bij binnenkomst graag uw naam en telefoonnummer noteren). Het programma is ook te beluisteren via kerkomroep.nl en kerktelefoon. Na afloop zal er een collecte worden gehouden, de opbrengst hiervan is voor de wijkkas van de Kapel. Samen proberen wij er een mooie avond van te maken. Voor informatie kunt u bellen met Reint, tel. 612500. Wij wensen u alvast veel luisterplezier. Met een vriendelijke muzikale groet van Marc en Reint.

OPENLUCHTDIENST OP EEN ALTERNATIEVE MANIER: De jaarlijkse openluchtdienst van de PG Emmen op zondag 6 september gaat op een alternatieve manier dit jaar. De eerste zondag van september is traditioneel de zondag van de Openluchtdienst in het Rensenpark. Het Corona-virus en de regels daaromheen maken het onmogelijk om de Openluchtdienst dit jaar door te laten gaan. Maar de organisatie legt zich hier niet bij neer en wil een ieder verrassen met een mooie 'startdienst'. Men laat zich daarbij leiden door het verhaal van 'de genezing van de man met huidvraat' uit Lucas 5, die door zijn geloof Jezus om genezing vraagt. Vanuit verschillende gezichtspunten hebben een aantal gemeenteleden in de voorbereiding hun bijdrage geleverd. Ook de tieners leveren hun bijdrage met hun kijk op dit verhaal en zij doen dit vanuit het Rensenpark. Een aantal leden van koor Magnificat met Roy Pruischer op orgel, zal voor de verdere muzikale omlijsting zorgen. Met alle medewerkers wordt het maximale aantal mensen dat de Opgang kan herbergen in deze tijd, snel wordt behaald. Daarom wordt de 'OpenMind-dienst' zaterdag 5 september opgenomen zonder verdere kerkgangers. Maar u bent van harte uitgenodigd om op 6 september om 10:00 uur via de kerkomroep uur de 'OpenMind-dienst' te bekijken of te beluisteren als, hopelijk, eenmalig alternatief voor de Openluchtdienst. U kunt de dienst bekijken via www.kerkomroep.nl en dan zoeken naar 'de Opgang, Emmen', of via de website van de Opgang: www.emmen-zuid.nl, en dan klikken op 'Kerk-TV'. De dienst is ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl, Opgang, Emmen.

BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG: Woensdag 9, 16, 23 en 30 september is er weer Bijbellezen op de middag. We lezen de verhalen over Abraham uit het boek Genesis. Er is ruimte voor maximaal tien personen. Mocht er meer belangstelling zijn dan is meerdere groepen eventueel een optie U kunt zich vooraf opgeven, liefst per mail robwijsma@gmail.com, of telefonisch 0528-351065.

Er gelden de inmiddels gebruikelijke patronen: Bij binnenkomst handen ontsmetten. We houden anderhalve meter afstand. Daarom zitten we in de ontmoetingsruimte, staan de tafels in een kring en zit er één persoon aan een tafel. Vooral bij binnenkomen en weggaan is het belangrijk afstand te houden. En wie verkoudheidsklachten heeft blijft natuurlijk thuis, ook wie zich al had opgegeven.

PREDIKANT(EN) EN PASTORAAT: Vanaf 1 september ga ik minder werken. Van een aanstelling van 1,0, dus een volle werkweek, ga ik terug naar 0,6. Dus drie dagen. Ik zal mij vooral bezighouden met de diensten, de activiteiten van Vorming en Toerusting en beleid en informatie. Mijn werk- dagen worden de maandag, dinsdag en woensdag, met inbegrip uiteraard van de zondag. Eveneens vanaf 1 sept. zal ds. Gerda van Vliet in onze gemeente werkzaam worden. Zij zal



zich ruim een dag in de week inzetten voor het pastoraat. U kunt haar bereiken per mail gwwvliet@gmail.com. of telefonisch **06-40038011**. Eén en ander vraagt natuurlijk even een periode van opstarten en inwerken, maar we verwachten dat het goed zal kunnen werken en zien uit naar de samenwerking. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma.

KOFFIEDRINKEN BIJ DE KAPEL: De afgelopen week is er weer een koffieochtendje, soms met eigen gebakken taart, georganiseerd. Gezellig en fijn is het elkaar weer eens te zien en bij te kunnen praten. Zelfs met 1½ meter afstand is dat nog best fijn. Door de beperkende maatregelen is de groep, helaas, klein en worden telkens weer anderen uitgenodigd. Daardoor is bekend wie er komen en kan alles in goede banen worden geleid. Het is de bedoeling dit vaker te doen. Maar steeds zal dat gaan op uitnodiging en telkens weer een aantal anderen.

GELOOFSKOFFER: Sinds een paar maanden is er een leuke koffer in de omloop. Jeugdwerker Jedidjah heeft een koffer samengesteld met boekjes, spellen, dvd's en cd's voor gezinnen met jonge kinderen en/of tieners. Alles in de koffer heeft te maken met het geloof en iedereen die dit leuk vindt een paar weken lenen, of je nou lid bent van de kerk of niet! Misschien leuk voor u en uw (klein)kinderen? Jedidjah is op zoek naar gezinnen die de koffer willen lenen. Aanmelden voor de koffer of vragen mag via: jeugdwerker@pgemmen.nl.

KOPIJ: Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij mevr. M. Koops, Laan van het Kwekebos 155, Emmen, tel. 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl.

En dit

Goede God,

*Ik kan niet geloven dat Jij
die de aarde boetseerde
die de zon tekende
die de mens een hart gaf
die alles ziet
die het goede van het kwade scheidde
die het leed droeg en verzachtte,
Ik kan niet geloven dat Jij gelukkig bent.*



*Laat ons toch worden zoals Jij bent.
Dat we het leven op aarde aangenaam maken voor anderen.
Dat we de pijn van onze medemensen verzachten.
Laat ons toch een hemel zijn voor medemensen.
Dat we elk onze plicht doen.
Dat we open handen en een hart voor elkaar zijn.*

Anoniem, 17 jaar.

Uit: Woorden van Geloof, hoop en liefde (PKN)