



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Centrum Post

Uitgave no. 47

Datum 25 augustus 2020

Nieuws uit de gemeente

't Was toch wel spannend, zo'n eerste dienst na 5 maanden online-diensten zonder kerkgangers in de Kapel. De grote vraag was hoeveel zich zouden aanmelden voor de dienst. Ook hoe het allemaal zou gaan, niet meer op 'je vaste plaats', op afstand van elkaar zitten, niet meer zingen, niet gezellig even bijpraten. Vooral, niet kunnen zingen. Allemaal zou anders als we gewend zijn. Gelukkig ging het allemaal heel goed en was het een bijzondere ervaring. Iedereen hield zich keurig aan de regels en aanwijzingen van de coördinatoren. Alle lof daarvoor. A.s. zondag is er weer een dienst en gaan we het op dezelfde manier doen (zie: laatste pag.)

Overweging van ds. Rob Wijnsma, Zondag 23 aug. 2020

Nehemia 7: 72b-8: 12

'72b Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. 2 Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3 Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet.

4 Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesulam. 5 Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende, en op dat moment ging heel het volk staan. 6 Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: 'Amen, amen', en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. 7 Vervolgens legden de Leviëten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. 8 De Leviëten lazen het boek van de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. 9 Nehemia- hij was de landvoogd-, Ezra, de priester en schrijver, en de Leviëten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: 'Deze dag is gewijd aan de Heer, uw God; rouw dus niet, en huil niet!' Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. 10 Ezra zei tegen hen: 'Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht.' 11 De Leviëten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: 'Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.' 12 Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.'

Gemeente, leerlinggemeenschap van Jezus Christus,

1. '...halverwege de achtste maand, toen de maatregelen al enige tijd waren versoepeld, en alle voorzorgsmaatregelen waren getroffen, konden er voor het eerst, in alle voorzichtigheid, weer gemeenteleden worden toegelaten bij iets wat begon te lijken op een kerkdienst...;

...zo zou een kroniekschrijver in de stijl van het boek Nehemia deze dag uit de geschiedenis van onze gemeente kunnen omschrijven...; ...na ruim vijf maanden van alleen online-diensten..., is de kerk, zij het met allerlei beperkingen, weer open...

...dat maakt vandaag tot een dag met een lach en een traan...; ...een traan, omdat het nog steeds zo is dat meer mensen thuis moeten luisteren dan er hier samen kunnen zijn, omdat zovelen nog voorzichtig moeten zijn, en er op anderhalve meter maar tachtig plekken zijn...;

...een traan, omdat we nog niet mogen zingen; omdat we zo raar op afstand van elkaar moeten zitten; omdat we nog niet, zoals het volk op het plein voor de Waterpoort, de dienst kunnen besluiten met onderlinge ontmoeting met een kopje koffie en dikke koek...

...maar ook een lach; voor hen die hier kunnen zijn, om elkaar te zien, hier te zitten...;

...en een lach vanwege het teken van hoop, om weer een stapje verder te zijn...

...en iedereen weet...: één zwaluw maakt nog geen zomer..., we zijn er nog lang niet..., en het zou zomaar weer anders kunnen zijn...; ...maar het voelt als een stap in de richting van het weer opbouwen van wat we hadden...; ...en 'bouwen' voelt goed...

2. Het boek Nehemia gaat over bouwen...; ...over bij nul beginnen...; ...over puinruimen...; over geduldig en gestaag doorgaan...; over volhouden...; ...bouwen dat meer dan een eeuw in beslag nam...

...in het jaar 586 voor Christus werd Jeruzalem en de tempel verwoest en het volk weggevoerd in ballingschap naar Babel...; ...vijftig jaar later stond de Perzische koning Kores een eerste groep toe terug te keren naar Jeruzalem ..., om te bouwen...; ...tweintig jaar later was de tempel herbouwd, veel kleiner, bescheidener..., maar er was een begin...;

...er bleven mensen terugkeren, en meer dan eeuw na de ballingschap keerde Ezra, de priester en geleerde terug, en nog weer vijftien jaar later kwam Nehemia...; ook hij kwam terug om het bouwen voort te zetten...; Nehemia bouwt een muur om Jeruzalem..., in 52 dagen...; kundig, en doeltreffend...;

...en zo, langzaam, stapje voor stapje..., ontstond opnieuw een bloeiende stad, waar nog weer veel later ook Jezus zou rondlopen...

3. Bouwen...; ...ook wij zullen moeten bouwen...; ...herbouwen..., opbouwen...; ...hoe groot de inslag van corona is, en wat de schade ervan is, dat weten we nog helemaal niet...

...maar sowieso zit de kerk al vele jaren middenin een grondige verbouwing...; een kleinere kerk..., een andere kerk...

...een verbouwing die begon ergens begin jaren 1970...; toen het contract dat eeuwenlang tussen de samenleving en de kerk had bestaan in het idee van 'de christelijke maatschappij', dat contract werd rond die tijd door de samenleving eenzijdig opgezegd...; ...niet langer had de samenleving de kerk nodig...; niet voor de armenzorg, niet voor het onderwijs of de ziekenzorg (het zijn geen diaconessen meer in het Scheperziekenhuis!), niet voor het bewaken van de morele orde...; dat is allemaal door de samenleving zelf overgenomen...; ...zelfs voor hun identiteit hebben die zeventien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, de kerk niet meer nodig...

...en voor een kerk die zich helemaal aan die publieke rol had gegeven, die een positie had, die van belang was..., die ook een nutsbedrijf was, die voor je zorgde...; die over middelen en menskracht beschikte, over gezag en autoriteit...; ...voor die kerk was dat een verstrekkende verandering...; een explosie, een crisis...

...eigenlijk zitten we sindsdien al in een grondige verbouwing: '...back to the basics...'; kleiner en bescheidener...; ...een kerk die eenvoudigweg bestaat uit een groep mensen die met elkaar de lof van God wil zingen in de liturgie..., die het geloofsverhaal wil horen en daaruit wil leven..., die met elkaar zoekt naar de aanwezigheid van God in hun eigen leven, en het leven van de gemeente...

...dat is veel een bescheidener kerk, maar misschien ook wel een veeleisender kerk...; ...om zonder de draagkracht van een groot instituut zelf kerk in de maatschappij te moeten zijn...; ...nog persoonlijker het evangelie te belichamen in hoe je praat, hoe je leeft, wat je doet...

...dat we al jaren kleiner worden, en allerlei dingen moeten loslaten die eens vanzelfsprekend allemaal konden en gebeurden, dat voelt niet direct als 'bouwen'..., maar 'bouwen' is wel degelijk wat het is..., en met dat bouwen gaan we door...

4. Daar ligt ook het bijzondere van het gedeelte dat we gelezen hebben, namelijk Nehemia's besef dat er gebouwd moet worden met meer dan stenen en besluiten alleen..., dat er ook innerlijk gebouwd moet worden..., het zijn immers 'levende stenen' waaruit de kerk bestaat...; dat er aan de eigen verhouding tot God gebouwd moet worden, het werk in de eigen ziel...

...daarom bouwt Nehemia ook die houten verhoging op het plein voor de Waterpoort...

...waar die ontroerende 'opwekking' plaatsvindt, die we in Nehemia 8 lezen..., waar voor het eerst in lange tijd, zo lijkt het, de wet, de vijf boeken van Mozes gelezen worden...; ...en met de afgelopen vijf maanden in de benen voel je iets van de trilling die het gegeven moet hebben als Ezra voor het eerst weer die vertrouwde woorden leest waarmee de bijbel begint...: '...in het begin schiep God de hemel en de aarde; ...en God zei: er moet licht zijn, en er was licht...'

...en de mensen luisterden zes uren, vijf boeken, lang...!

...muren bouwen..., de organisatie inrichten...; dat is maar één kant...; ...in de kerk zal het ten diepste altijd om onszelve gaan...; ...bouwen aan de kerk is ook bouwen aan de eigen ontvankelijkheid voor het Woord van God..., die stem en tegenstem tegelijk is..., en met dat Woord het huis van je ziel inrichten...

5. Als ik bij mezelf afreken is het boek Nehemia niet het meest gelezen boek...; ...en dat is wel begrijpelijk, maar toch is ook dit bijbelboek volop de moeite waard...;

...zie de nederigheid van Nehemia die een platform bouwt, maar niet voor hemzelf...: ieder z'n gave, en ieders gave is even nodig...; ...zie het teamwork van de veertien mensen op het platform...; ...alleen samen is zoiets te doen...; ..en zie de verschillende schaal waarop het Woord gelezen wordt; met z'n allen, in kleine groepen, en alleen thuis...; ...maar zie vooral ook dit...: ...in de Hebreeuwse bijbel vormen de boeken Ezra en Nehemia één boek, die naadloos aansluiten op de twee boeken van de Kronieken...; het is eigenlijk één geheel...

...er zit evangelie in die eenheid...; ...het verhaal van Israëls ballingschap, van de verwoesting van Jeruzalem, de ondergang van een cultuur en een tijdperk, het wordt in de bijbel breed verteld en beklagd...; ...maar het boek Nehemia zegt ons dat het verhaal van de ballingschap niet eindigt met ballingschap, maar met de terugkeer..., en wederopbouw...

...God maakt altijd een nieuw begin...

...ja, de dood is in allerlei vormen om ons heen aanwezig; ...in de ballingschap en verwoesting van Jeruzalem..., in ziekte en ongeluk..., in een explosie in Beiroet..., in lock-down en afstand houden...; in allerlei vormen van conflict en strubbelingen..., in de neergang van culturen en tijdperken...; ...ja, de dood is in allerlei vormen om ons heen aanwezig..., maar de bijbel stelt in alle toonaarden, dat niet de dood het laatste woord heeft, maar God heeft het laatste woord...

...en dat is misschien niet al over twee weken of twee jaar...; en misschien niet eens over een mensenleven...; ...maar God heeft het laatste woord...

...dat is eens en voorgoed bekrachtigd toen Jezus opstond uit de dood, nadat Hij had weggedragen de zonde van de wereld..., en waarmee Hij de weg naar de Vader heeft geopend..., zodat God Zijn Geest heeft gegeven om te wonen in het hart van hen die Hem zoeken, tot eens God alles in allen zal zijn...

...God heeft het laatste woord, en dat laatste woord is altijd een nieuw begin...

...met elk van ons persoonlijk, wat er ook in je leven gebeurt...; God heeft het laatste woord, en dat is een nieuw begin...; ...zo ook in de geschiedenis van de wereld...; ...en ook in de geschiedenis van Zijn kerk...

...dus het is niet zonder hoop dat wij bouwen..., en verduren..., en proberen..., en volhouden...; zelfs niet als het lijkt dat we achteruit bouwen...; ...want God heeft het laatste woord; een nieuw begin...

Daarom sluit ik af met de woorden van Ezra...: '...de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht...'

Amen.

lied 513: 1 en 3

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

COLLECTE 23 aug. :

1e collecte is voor diakonie
2e collecte is voor de Wijkkas van de Kapel
3e extra collecte 'Ramp in Beiroet'

(zie ook de toelichting bij de collectes)



EXTRA COLLECTE BEIROET

Zondag 23 augustus was er een speciale extra collecte voor de Explosie slachtoffers in Beiroet. Een gezamenlijke actie van de PGE wijkgemeenten, waaraan ook de Kapelgemeente mee doet. De opbrengst van de gezamenlijke wijkgemeenten zal verdubbeld worden door het College van Diakenen van de PGE. Geef een extra gift in de extra collecte of maak uw bijdrage over op rekening Diaconie PGE NL29RABO0373737041, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet'.



COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor "goede doelen". Door het vervallen van de ere diensten in de kerk, vervalt ook de mogelijkheid van collecteren. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk maar ook dat er inkomsten wegvallen voor de "goede doelen". Daarom is het mogelijk gemaakt om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks zullen daarom op de zondag brief de doelen aangegeven worden, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

DIENST A.S. ZONDAG IN DE KAPEL :

De vorige week was onze eerste dienst met kerkgangers, na lange tijd. Ook de komende zondag, dan zal Ds. Dekker uit Klazienaveen-Noord voorgaan, is er weer een dienst met een beperkt aantal bezoekers. Beperkt, omdat maatregelen genomen moeten worden om besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Dat betekent ook nu weer, dat men zich o.a. moet aanmelden en in de kerk de aanwijzingen van de coördinatoren moet opvolgen. Bij binnenkomst zal naar uw gezondheid (vwb Corona) geïnformeerd worden. De naam afgevinkt op de aanmeldingslijst en u dient uw handen te ontsmetten. Dan mag een liturgie meegenomen worden. Vervolgens wordt uw plaats aangewezen door één van de coördinatoren. Zingen zal helaas niet mogelijk zijn. Daarvoor zal er ook nu weer een klein koortje van max. 5 personen zijn, die de liederen in de dienst zullen gaan zingen. Na afloop van de dienst mag u de kerk verlaten op aanwijzing weer van een coördinator. Koffiedrinken zal helaas niet mogelijk zijn.

Aanmelden voor deze dienst is ook nu weer noodzakelijk, dit kan telefonisch bij onze **scriba Rinus Stevens op vrijdag 28 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur, tel. 06 525 91 525**. Of ook per mail: **scriba@kapelemmen.nl**, met vermelding: kerkdienst.

En dit ...

Het geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaan.

E. Laurillard

Uit: Geloof, Hoop en Liefde (PKN)

