



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Centrum Post

Uitgave no. 45

Datum 17 augustus 2020

Bericht van Overlijden

Na een periode van afnemende gezondheid is maandag 10 augustus de heer Tjeerd Tjeerdsma, nog vrij onverwachts, overleden op 89 jarige leeftijd. Hij woonde al enige tijd in de Zuidermarke. Maandag 17 augustus is hij begraven op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan, na een afscheidsdienst in besloten kring in de aula van Uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos, waarin Ds. J. Fischer voorging. Moge de Here God mevr. Anna Tjeerdsma en haar kinderen sterken met dit verlies.

Bij de dienst van zondag j.l.

Dit was de laatste zondag van de zomerdiensten, waarin het thema was: *'psalmen als bron'*. De ene keer is een psalm bron van hoop, dan weer houdt hij mij een spiegel voor. We hebben nu 5 keer gekeken hoe psalmen kunnen inspireren, waar ze een bron van kunnen zijn. Deze zondag hebben we stilgestaan bij *Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil*. Een bron van veiligheid.

In deze laatste zomerdienst ging Ds. Janneke de Valk-Boerma voor. Gebruikelijk is inmiddels, dat de Overdenking u per mail toegezonden wordt. Niet iedere voorganger schrijft echter zijn of haar Overdenking volledigheid uit. Ook Ds. Janneke de Valk heeft haar Overdenking in hoofdlijnen, die ze in de dienst 'by heart' uitwerkt, zoals ze zelf zegt. Deze keer dus geen Overdenking op schrift. Mocht u dit willen, dan is de Overdenking altijd nog een keer via www:kerkomroep.nl opnieuw te beluisteren.

Extra Collecte Beiroet

A.s. Zondag 23 augustus is er een speciale extra collecte voor de Explosie slachtoffers in Beiroet. Een gezamenlijke actie van de PGE wijkgemeenten, waaraan ook de Kapelgemeente mee doet. De opbrengst van de gezamenlijke wijkgemeenten zal verdubbeld worden door het College van Diakenen van de PGE.

Geef een extra gift in de extra collecte of maak uw bijdrage over op rekening Diaconie PGE NL29RABO0373737041, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet'.



Dienst a.s. zondag in de Kapel

De vorige week hebben we u al verteld, dat we a.s. zondag weer naar de kerk mogen. Wel is het aantal beperkt en met handhaving van de door de overheid gestelde regels om besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Dat betekent in elk geval, dat men zich o.a. moet aanmelden en in de kerk de aanwijzingen van de coördinatoren moet opvolgen. Bij binnenkomst zal naar uw gezondheid (vwb Corona) geïnformeerd worden. De naam afgevinkt op de aanmeldingslijst en u dient uw handen te ontsmetten. Dan mag een liturgie meegenomen worden. Vervolgens wordt uw plaats aangewezen door één van de coördinatoren. Zingen zal helaas niet mogelijk zijn. Daarvoor zal er een klein koortje van max. 5 personen zijn, die de liederen in de dienst zullen gaan zingen. Na afloop van de dienst mag u de kerk verlaten op aanwijzing weer van een coördinator. Koffiedrinken zal helaas niet mogelijk zijn. Hoewel andere gemeenten al eerder met dergelijke diensten zijn begonnen, heeft de kerkenraad steeds uiterste voorzichtigheid betracht. Als iedereen zich aan de regels en instructies houdt behoeven we ons niet onnodig zorgen te maken. Aanmelden voor deze dienst kan telefonisch bij onze scriba Rinus Stevens op **vrijdag 21 augustus tussen: 10.00 en 12.00 uur, tel. 06 525 91 525**. Of ook per mail: scriba@kapelemmen.nl, met vermelding: **kerkdienst**.

Nieuws uit de gemeente

In deze 'Coronatijd' gaat alles anders dan we gewend zijn. Overleggen vinden in elk geval minder plaats dan gewoonlijk. We zien elkaar ook niet meer tijdens bijv. het koffiedrinken, even bijpraten is dan niet meer zo vanzelfsprekend. Soms gaan daardoor ook dingen fout, waarvoor excuus. We waren bijv. gewend om nieuwe gemeenteleden even welkom te heten en voor te stellen tijdens het maandelijkse



koffiedrinken na de kerkdienst. Dat koffiedrinken hebben we al langere tijd niet meer gehad. Dus ook geen welkom aan nieuwe gemeenteleden. Vandaar dan nu op deze manier via de Zondagsbrief in willekeurige volgorde. De familie W. en J.E. Kruit – Faber uit Nieuw-Weerdinge, zijn de laatsten, die nog voorgesteld zijn. Zij wonen aan Klepel 363, 7811 KX in Emmen. In diezelfde tijd kwam ook Mevr. B. Timmer-Bougie, zij woont aan de Holtlaan 27 7824 SB in Emmen. Mevr. van der Tuuk-Witteveen is ook nieuw. Zij woont aan de Hondsrugweg 157, 7811 AD in Emmen. Uit de Rietlanden kwam de familie W. en A. van der Velde –Verhart aan de Baander 143 wonen, 7811 HT in Emmen. Mevr. L. Beukema-Bouwes uit Sleen woont nu aan de Wilhelminastraat 77, 7811

JJ in Emmen en aan de Dordsestraat 6 woont nu de familie A.H.J. en F.I. Hamberg - Consenheim, postcode: 7811 LB in Emmen. Hopelijk is er niemand vergeten. Het bijwerken van het ledenbestand gaat weleens vertraagd en duurt dan langer dan gehoopt. Mocht er iemand nog niet zijn genoemd, dan zal dat een volgende keer zeker goedgeemaakt worden.

Alle nieuwe gemeenteleden van harte welkom. We wensen ze een goede en een gezegende tijd toe in de Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel.

En dit ...

Zegen wens ik je toe.

*Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met Zijn liefde,
vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.*

Uit: Geloof, Hoop en Liefde (PKN)

