



**De Kapel**

*evangelisch-belijdend*

Protestantse Wijkgemeente  
Emmen-Centrum

## **CENTRUM POST**

Uitgave no. 20

Datum: 24 mei 2020

**ZONDAG 24 MEI** : Opnieuw een ochtendwijding op de zondagmorgen om **10:00 uur** vanuit een lege Kapel. De zondag na Hemelvaart en voor Pinksteren lezen we uit het boek Handelingen over de leerlingen van Jezus in die dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, Handelingen 1: 15-26. Na de zondagswoorden klinkt de melodie van lied 670 'Kom Schepper God, o heil'ge Geest'. Na de lezing klinkt de melodie van psalm 139 'Heer, die mij ziet zoals ik bent'. En na de overdenking klinkt een opname van lied 663 'al heeft Hij ons verlaten'.

**BEDANKT** : Bedankt voor al die mooie kaarten die we mochten ontvangen voor ons 61 jaar huwelijk. Wij zijn daar heel dankbaar voor dat we dit samen mochten beleven. Groeten, Klaas en Corry de Jonge, Beatrixstraat 152.

**LEESROOSTER KOMENDE WEEK** : 3<sup>e</sup> kolom - rooster Nederlands Bijbelgenootschap; 4<sup>e</sup> kolom - Taizé.

Zondag	24 mei	Exodus 22: 4-16	I Petrus 4: 12-16
Maandag	25 mei	Exodus 22: 17-30	I Johannes 3: 1-3
Dinsdag	26 mei	Exodus 23: 1-17	Hebreeën 1: 3-6
Woensdag	27 mei	Exodus 23: 18-33	Psalm 42
Donderdag	28 mei	Exodus 24: 1-18	Mattheus 6: 24-34
Vrijdag	29 mei	Ruth 1: 1-22	Hebreeën 11: 1-10
Zaterdag	30 mei	Ruth 2: 1-23	Jesaja 32: 15-20
Zondag	31 mei	Ruth 3: 1-18	Johannes 20: 19-23

**COLLECTES** : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor "goede doelen". Door het vervallen van de ere diensten in de kerk, vervalt ook de mogelijkheid van collecteren. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk maar ook dat er inkomsten wegvallen voor de "goede doelen". Daarom is het mogelijk gemaakt om door middel van een bankover-schrijving te doneren. Wekelijks zullen daarom op de zondag brief de doelen aangegeven worden, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

**COLLECTE 24 MEI** : 1<sup>e</sup> collecte is voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat. Oeganda-Nieuwe kansen voor straatkinderen. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat

ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.

2<sup>e</sup> collecte is voor de wijkkas.

Zondag 31 mei is de 1<sup>e</sup> collecte voor Kerk in actie - Zending. Marokko-Steun in de rug voor jonge open kerk. In Marokko is het niet toegestaan om christenen te uit zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christenen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?

10-DAGEN-TOT-PINKSTEREN : Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag en zondag **31 mei** is het Pinksteren; de beide feesten die het Paasfeest afsluiten. Bij Zijn Hemelvaart vroeg Jezus Zijn leerlingen in Jeruzalem te wachten op de belofte van de Vader, de komst van de Heilige Geest. *'Vurig en eensgezind wijdden zij zich aan het gebed'*, staat er dan. Tien dagen als je Hemelvaartsdag meetelt. Zo is in sommige kerken een praktijk van negen of tien dagen wachrend bidden op de komst van de Heilige Geest ontstaan. Als een kleine adventstijd richting Pinksteren, dagen van bezinning op het wonder van de Geest van God. Het is de bedoeling dat er in de tien dagen vanaf Hemelvaartsdag tot de zaterdag voor Pinksteren dagelijks een A4-tje gemaïld wordt aan de mailadressen die ook de Centrumpost ontvangen met materiaal voor die 10-dagen-tot-Pinksteren. Het volgt elke dag een strofe van het aloude lied 'Veni Creator Spiritus', een paar notities daarbij, een passende lezing en gedicht. Nu activiteiten in het kader van vorming & toerusting niet door kunnen gaan, is dit een kleine vervanging voor wie daar wat mee wil. Ter overdenking en gebed. (U kunt zich natuurlijk ook afmelden door te reageren op de eerste mail die u ontvang.)

KONTACTEN IN DE GEMEENTE : De zondagse contacten worden gemist, zeker ook het koffiedrinken na de dienst.. Niet elkaar even zien of vragen hoe het gaat. Gelukkig is er nog de telefoon of valt er zomaar een kaartje in de bus. Fijn, dat het best vaak gebeurt. Helaas geldt dat niet voor alle gemeenteleden. Een aantal van hen hebben geen internet en ontvangen dus ook niet de Centrum Post. Zij zijn of blijven niet op de hoogte van het wel en wee van onze gemeente. Alle reden dus om als gemeente om te zien naar elkaar. Kijk even rond in uw omgeving of er gemeenteleden zijn die niet over internet beschikken en dus niet de website van de Kapel kunnen bezoeken en ook geen Centrum Post ontvangen. Goed, dat er een aantal gemeenteleden zijn, die dat al wèl gedaan hebben en zo'n gemeentelid van een Centrum Post voorzien. Mocht u beschikken over nog niet bekende e-mailadressen of zijn er gemeenteleden, die ook graag Centrum Post willen ontvangen, laat het even weten. De scriba ontvangt ook graag een berichtje als er bijzonderheden te melden zijn. We zullen misschien nog langere tijd op deze manier het contact met elkaar moeten onderhouden.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG** vóór **17:00 uur** bij mevr. M. Koops, Laan van het Kwekebos 155, Emmen, tel. 0591-627222, e-mail: [minka.koops@planet.nl](mailto:minka.koops@planet.nl).

**En dit .....**

HERDENKING BIJ INDIË-MONUMENT : Op **27 mei** is de jaarlijkse herdenking bij het Indië monument in Emmen. Dit jaar anders dan voorgaande jaren, nu zonder onder publiek. De herdenking van de 30 omgekomen Nederlanders in de periode 1945-1962 in het voormalig Nederlands-Indië zal sober zijn. Lodewijk Broekman heeft voor deze gelegenheid een gedicht gemaakt, dat we u niet willen onthouden.

### **Toen ik op de wereld kwam**

Toen ik op de wereld kwam  
Het is zo lang geleden al, die tijd in dat verre land,  
waar de geschiedenis een wending nam  
toen ik op de wereld kwam.

Gelukkig waren wij, maar niet voor lang.  
De bezetter maakte ons erg bang.  
Het gezin werd uit elkaar gerukt  
en voor jaren zijn we onderdrukt.

Was het gemis, was het de pijn?  
Of dat we niet meer bij elkaar konden zijn?

Papa naar die doden spoorlijn: wat was dat een ramp.  
En de rest van zijn gezin in dat Jappenkamp.  
Het maakt je anders dan dat je was.  
Het leven: het liep niet meer in de pas.

Lijden, vernedering, het lichaam werd aangepakt.  
Het menselijke naar een diep peil gezakt.  
Niemand was er meer senang,  
vooral als kind was je vaak bang.



(Indië monument foto: B. van Bohemen/NIOD)

En de toekomst: zien we elkaar ooit weer?  
Die vraag stelde we ons telkens weer.

Maar dan toch: er gloorde weer hoop;  
de bezetter was wel genoopt om te verdwijnen.  
En voordat er meer in de kampen weg zouden kwijnen  
waren we vrij.

En wat was iedereen weer blij.  
We konden elkaar weer ontmoeten,  
het gezin was weer bij elkaar.  
Papa kon zijn vrouw en kinderen weer begroeten.

Gelukkig waren wij, maar niet voor lang.

En weer waren we niet senang  
Want onze papa: hij heeft het niet gered.  
Dat was het ergste waarin de geschiedenis een wending nam;  
toen ik op de wereld kwam.

Lodewijk Broekman

-----