



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Centrum Post

Uitgave no. 15
Datum 3 mei 2020

Nieuws uit de gemeente

Voorzichtig wordt gesproken over verruiming van onze bewegingsvrijheid. De kinderen zijn het eerst aan bod. Voor de ouderen is nog steeds het devies: 'binnen blijven' en 'beperk de contacten'. Dat 'opgesloten zijn' wordt zo langzamerhand toch als benauwend ervaren. Al is fysiek contact dan niet mogelijk, een telefoontje of een kaartje maakt de dag voor veel gemeenteleden al weer goed. Fijn te vernemen, dat aan elkaar gedacht wordt en contacten onderhouden. Ook daarin kan 'gemeente zijn' blijken.

We melden nog een keer het Bankrekeningnummer van de Wijkkas, hierbij het nummer NL30 RABO 0373 7190 78 PGE t.n.v. Wijkkas Emmen-Centrum Kapel. Dit nummer is ook te vinden in het kerkblad Op Weg.

Overdenking op de 4e zondag na Pasen van Ds. Rob Wijnsma

Zondag 3 mei 2020; I Petrus 1: 1-7

'1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Aia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst- en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.'

Gemeente, wij die leerlingen zijn van de opgestane gekruisigde, Jezus onze Heer,

1. Ik weet niet of u van roggebrood houdt...? Ik vraag het omdat de bekende predikant-dichter Willem Barnard de eerste Petrusbrief ooit typeerde als roggebrood...;
'...geschreven in zeer gedrongen stijl, compact, als roggebrood. De gelovigen die dit poststuk voor het eerst hoorden voorlezen moeten wel goede verstaanders geweest zijn!', schreef hij...
...en ik vind dat wel herkenbaar...; ...deze Petrusbrief is roggebrood...!; ...geen snee witbrood die je zomaar wegkauwt...; ...en geldt dat niet eigenlijk voor grote delen van de bijbel...?
...een gewoon boek lees je zoals een boot over een rivier vaart..., met een gelijkmatige snelheid meegaan met de loop van de rivier...;

...maar niet de bijbel..., ...die vraagt om een andere manier van lezen..., omdat het 'roggebrood' is...;
...dicht op elkaar geperst, zwaar en donker brood...; ...vol verbanden en verwijzingen en
verbeeldingen. vol van woorden die een verhaal op zich vertellen...
...daarom kent de christelijke traditie een specifieke oeroude daarop toegespitste vorm van lezen...,
de 'lectio divina'...; ...de lezing van het goddelijke...
...vier elementen...; ...gewoon voorlezen is de eerste..., ...maar van een klein stukje, paar zinnen...;
...liefst hardop, liefst langzaam, in zinsdelen..., liefst twee keer...; ...of schrijf het over...
...dat lezen gaat over in overwegen...; het oer-oud christelijke woord mediteren..., het langzaam
beluisteren van wat je gelezen hebt..., er door heen wandelen..., bekloppen..., bewachten..., of het
zich opent...
...wat zich opent in gesprek brengen met God..., mediteren wordt bidden...; ...kleine gebeden..., een
woord van dank, van herkenning, van tegenspraak...; ...de monoloog van het lezen wordt de dialoog
van het gebed...
...in die dialoog kunnen stiltes vallen..., als in aangenaam en vertrouwd gezelschap...; het zonder
woorden koesteren van elkaars aanwezigheid...
...en deze vier elementen gaan telkens in elkaar over en vloeien weer terug...; ...van bidden terug
naar de meditatie...; van de meditatie terug naar het lezen...; en andersom...
...niet met gestage vaart de loop van een rivier volgen..., ...maar als een keurmeester op een
hanenkeuring, langzaam van alle kanten om het dier heen lopen, kijken, nog eens kijken, van een
andere kant kijken... tot je gaandeweg het geheel in je hebt opgenomen...
...want het is vaak roggebrood, zo'n bijbeltekst...; '...geschreven in een zeer gedrongen stijl,
compact...' , vol verwijzingen en verbanden...

2. Neem nou die openingszin van de eerste Petrusbrief...; ...dat is een zin waar je gemakkelijk een
half uur over zou kunnen doen...

'...Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij
ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij
leven in hoop...'

Wat meteen helder is, is dat we hier met een Paasbrief te maken hebben...: ...'de opstanding van
Jezus' heeft ons 'opnieuw geboren' doen worden...!

...in allerlei toonaarden..., ...in allerlei beelden komt dat telkens weer naar voren...; '...vóór...' of '...na
Christus'...; ...dat is iets heel anders...

'...nieuw geboren...'; ...dat heeft klanken naar 'voren'..., ...naar een nieuw begin..., ...een nieuw,
andersoortig leven...;

...maar het heeft ook naar klanken naar 'achteren...'; ...wie geboren wordt, is ook verwekt..., ...heeft
een afstamming...;

'...opnieuw geboren...' is ook een nieuwe lijn van afstamming hebben..., ...kind van God geworden...,
...nieuwe broers en zussen hebben...

'...opnieuw geboren...' is ook een nieuw thuis hebben...; ...een nieuw thuisvoelen..., ...een nieuwe
moedertaal leren...; ...nieuwe gewoonten en gebruiken...

...dat heeft invoelbaar een prachtige vreugdevolle kant...; ...thuis bij God mogen zijn...!

...maar het onmiddellijke effect van deze nieuwe geboorte is ook dat er vervreemding ontstaat...

...vervreemding van het 'oude thuis'..., van alles waar dat nieuwe thuis bij God los van staat...;

...sommige dingen tellen niet meer..., ...verliezen hun waarde... ; ...daarom dat consequente spreken
over '...vreemdelingschap...' in deze brief...; ...niet dat de wereld om je heen is veranderd, of dat wat
het leven met je kan doen anders is geworden...; ...dat alles blijft hetzelfde, maar jij verandert...;

...opnieuw geboren, opgroeiend in een nieuw thuis...

...of zoals Barnard het verwoord...: '...want daar gaat deze paasbrief toch wel over: wie zich heeft
laten dopen, leeft op een nieuwe oever, aan een overzij, ook al schijnen de 'wateren van de vloed'
de overhand te krijgen.'

3. En die 'nieuwe oever', dat 'na Christus', heeft iets te maken met 'hoop'...; '...heeft hij ons opnieuw geboren doen worden..., waardoor wij leven in hoop...'

Nou is hoop een eigenschap van alle mensen...; '...hoop verloren, al verloren...'

...maar normale menselijke hoop richt zich op de toekomst...; ...op een gewenst resultaat, een gewenst verloop, een gewenste uitkomst..., ...het is een wens...; ...dat het beter wordt, anders, wat je graag zou willen...; ...en die wensen drijven mensen tot actie..., om hun hoop en hun dromen uit te laten komen...; daarmee is hoop een drijfveer, een aanjager, zelfs een opjager...

...normale menselijke hoop is eigenlijk de positieve vorm van je zorgen maken...; ...als mensen zich zorgen maken zeggen ze al gauw...: '...ik ben bang dat dit of dit...'; ...maar negen van de tien keer loopt het anders...; ...met hoop is het niet anders, ook dat loopt negen van de tien keer anders, of als het loopt zoals gehoopt dan geeft de uitkomst vaak alleen maar aanleiding tot nieuwe hoop...; ...net als zorgen maken is het eigenlijk ongerichte energie, veel moeite zonder tevredenheid...; '...als maar dit of dat...', niet zelden is het een leugen...; ...al is het moeilijk daarvan los te komen...

...christelijke hoop is misschien wel het afzien van die normale menselijke hoop...; ...afzien van de hoop op een bepaalde uitkomst...; een specifieke loop der dingen..., ...een resultaat...; ...of in elk geval een relativering daarvan...

...omdat het niet meer hoopt op de toekomst, maar op het nu...

...omdat Christus al ís opgestaan, de Geest al ís uitgestort..., en elk moment en elke plek dus een plek van thuiszijn bij God kan zijn...

...het hoopt niet op een droom, maar op God, en de kracht van God...; ...voor nu...; ...om in het nu dat thuiszijn bij God gestalte te geven...

...daarom kan Barnard schrijven...: '...streng zouden wij ze vinden, die mensen van de oerkerk; ...niet revolutionair gezind, maar wel rebels..., ...de onaantastbare waarde van het bestaande bestel vonden ze maar afgoderij...'

...zij lieten zich niet meer opjagen...; ...ze stonden op een andere oever...; ...koesterden een ander soort hoop...

4. En natuurlijk, ook ik hoop op mooi weer...; ...en op een spoedig herstel van het gewone verkeer tussen mensen...; ...en op een gunstige afloop van deze crisis...; ...zeker.....maar mijn werkelijke hoop is toch voor het nu...; ...deze dag, dit uur...; ...God die thuis wil zijn bij ons, en wij die thuis mogen raken bij God...

...geloof leidt tot hoop...-; hoop op een nu met God, hoop die zwenkende menselijke verwachtingen relativeert...;- ...en misschien is het wel in die leegte dat hoop ruimte geeft dat liefde kan groeien...

...want het is Pasen geweest...; ...Jezus ís al opgestaan, de Geest al ís uitgestort...; ...wij staan al op '...een nieuwe oever...'; daarom kan onze hoop zich richten op het nu...; '...ook al schijnen de 'wateren van de vloed' de overhand te krijgen...'

5. De eerste Petrusbrief is al roggebrood..., zei Willem Barnard...; en ik vind dat wel herkenbaar... Het christendom wordt wel gezien als een 'religie van het boek'..., en dat geldt zeker het protestantisme, met haar 'sola scriptura'..., '...alleen de Schrift...'

...en daar ligt zeker ook een waarschuwing, voor predikanten en andere liefhebbers van de tekst, de herinnering dat de tekst zelf altijd '...de geloofsgeheimen die besproken worden, onmiddellijk omzet in levensgeheimen die betracht worden...'

...geloof, hoop en liefde moeten geleefd worden, niet alleen gelezen...

...waarom dan toch altijd die Schrift...? ...waarom dat roggebrood...; ...die rijke, volle, dichte tekst, die daarmee zelf uitnodigt tot herhaald lezen, om de rijkdom aan beelden en verwijzingen op te sporen en ontdekken...;

...waarom...? ...misschien wel omdat dit roggebrood om 'lectio divina' vraagt...; ...een andere vorm van lezen...

...wat als 'na Christus' ook een andere manier van lezen met zich mee zou brengen..., geleerd tijdens de belijdeniscatechesatie...?

...een manier van lezen die de christelijke hoop belichaamt...; ...niet in het voren, niet gericht op vermeerdering, niet dat het boek 'uit' gelezen wordt..., maar als een keurmeester bij een hanenkeuring, cirkelend in de hoop op het nu...
...omdat het beoefenen van die betraagde, beluisterde manier van lezen ook een manier van leven weerspiegelt en oefent...;
...niet gejaagd, niet gedreven door de zwenkende hoop van menselijke verwachtingen..., ...maar geard, berust, gedreven door de hoop op een goddelijk nu...
Want het is Pasen geweest...; '...Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop...'
Amen.

Tenslotte dit

75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. Wat betekent dat wij vanaf dat moment in vrijheid leven! Samen zijn wij verantwoordelijk om deze vrijheid door te geven aan de volgende generaties. 75 Jaar vrijheid is iets om bij stil te staan. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen.



In een tijd waarin alles anders is en waarin we ons soms onzeker en eenzaam voelen, is er altijd Iemand ons tot troost en bemoediging. Daarom dit gedicht om kracht uit te putten.

Ik ben bedroeft, de straat is leeg.
Niemand die wenkt, kom ga je mee,
op naar de dienst om net als wij
te zingen voor de grote God.
Wij blijven nu echt allen thuis.
Ons samen bidden valt daar stil
het luisteren naar de preek kan niet,
de kerkdeur dicht en lang op slot.
Heer, zie naar ons, dit heftig lot
maakt ons zo klein en ook wel angstig.

Ik ben zo blij, een mogelijkheid:
thuis luisteren naar zang en dienst
via de app bemoedigen,
troosten en wijzen op Uw kracht!
Heer zegen ons in deze tijd
maak sterk en moedig in de strijd
tegen een onzichtbare vijand.
Geef ons geduld, houd U ons vast
laat ons nu doen wat bij U past
en wil ons aan Uw hart begroeten.

Dichter: Jolanda Holleman-Kropff