



De Kapel

evangelisch-belijdend

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

Centrum Post

Uitgave no. 14

Datum: 29 april 2020

ZONDAG 3 MEI : Opnieuw een ochtendwijding op de zondagmorgen om **10:00 uur** vanuit een lege Kapel. De hele periode tussen Pasen en Pinksteren hoort liturgisch gezien bij de Paastijd. Nu we het evangelie van Mattheus hebben uitgelezen gaan we verder in de eerste brief van Petrus, een paasbrief. Na de zondagswoorden klinkt als orgelspel lied 213 'morgenglans der eeuwigheid', en na de lezing klinkt als orgelspel lied 624 'Christus onze Heer verrees'.

HUWELIJKSJUBILEUM : Goed nieuws in deze rare tijd. Marten en Fenny Busstra zijn donderdag 7 mei 45 jaar getrouwd. Alvast van harte gefeliciteerd. We wensen hen een hele fijn dag toe.

BEDANKT : Wij, Lodewijk en Grietje Broekman, willen iedereen van de Kapelgemeente bedanken voor de lieve kaarten en de fijne bemoedigende woorden die wij bij ons 55 jaar huwelijksfeest ontvangen hebben. Juist in deze spannende tijd heeft het ons zo goed gedaan. De berichten wezen ons er op dat wij een Vader in de hemel hebben die ons de weg wijst. Jullie aandacht voor ons heeft ons heel goed gedaan.

LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3^e kolom - rooster Nederlands Bijbelgenootschap; 4^e kolom - Taizé.

Zondag	3 mei	Exodus 17: 1-7	Johannes 10: 1-10
Maandag	4 mei	Exodus 17: 8-16	Hebreeën 6: 13-20
Dinsdag	5 mei	Psalms 23	Jesaja 8: 11-18
Woensdag	6 mei	Exodus 18: 1-12	I Joannes 5: 5-12
Donderdag	7 mei	Exodus 18: 13-27	Lucas 13: 18-21
Vrijdag	8 mei	Exodus 19: 1-15	II Petrus 1: 1-8
Zaterdag	9 mei	Exodus 19: 16-25	Mattheus 9: 36-: 10:8
Zondag	10 mei	Psalms 68: 20-36	Johannes 14: 1-12

VAN DE PREDIKANT : Naarmate de corona-maatregelen langer lijkt het alsof er een soort van semipermanente balans ontstaat. En spreken over 'versoepeling' wijst tegelijk ook op het semi-permanente karakter die deze corona-tijd begint te krijgen. Hooguit in kleine stapjes terug naar iets wat meer lijkt op hoe het was. Gewenning. De weken hebben een nieuw ritme gekregen, en tegelijk went het niet: misschien wel de ervaring die door de meeste mensen in deze tijd gedeeld lijkt worden is het besef van de dagen kwijt te raken; alle dagen lijken op immers op elkaar. Uitgezonderd misschien de zondag, vanwege een rijk aanbod van allerlei vormen van vieren via allerlei media. Dat de zondag in haar betekenis als 'dag van de Heer' ons baken mag zijn.

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor "goede doelen". Door het vervallen van de ere diensten in de kerk, vervalt ook de mogelijkheid van collecteren. Dit betekent dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk maar ook dat er inkomsten wegvallen voor de "goede doelen". Daarom is het mogelijk gemaakt om door middel van een bankoverschrijving te doneren. Wekelijks zullen daarom op de zondag brief

de doelen aangegeven worden, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.

COLLECTE 3 MEI : 1^e collecte is voor de diaconie. 2^e collecte is voor Kerk in Actie. Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelf-sprekend. Zo lijdten mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko-Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo'n honderd kinderen per jaar krijgen intensive begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan trauma-verwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

NIEUWS UIT DE GEMEENTE : Met dankbaarheid kan gemeld worden, dat er geen zieke gemeenteleden zijn als gevolg van het corona-virus. Gezien de vele contacten die er gelukkig onderling zijn via de telefoon zou dit zeker gemeld, dan wel bekend geworden zijn. De overheidsmaatregelen om besmetting te voorkomen zijn nog steeds ongewijzigd, hoewel er in bepaalde sectoren wat verruiming lijkt te komen. Maar nog steeds is binnen blijven, afstand houden en beperken van de contacten is et parool, en die laatsten worden juist erg gemist. Afstand en directe contacten is ook het grote probleem bij het weer opstarten van activiteiten in en rondom de kerk. U begrijpt, daar wordt inmiddels over nagedacht. Voor nu is het belangrijk de onderlinge contacten te blijven onderhouden. Bepaalde zaken moeten gewoon doorgaan. De kerkenraad heeft het moderamen gemandateerd om de lopende zaken te regelen. Vergaderen met een grote groep in een beperkte ruimte en dan op 1 ½ meter afstand is niet veilig genoeg mogelijk. Het moderamen komt maandag **4 mei** bij elkaar om weer een aantal zaken te regelen.

Het nieuwe hekwerk is helemaal klaar. Onder het hek is basalt split op worteldoek gelegd. Het ziet er verzorgd uit en is onderhoudsvriendelijk. Een aantal gemeenteleden kwam speciaal even kijken hoe het was geworden. De komende

week herdenken we, dat we 75 jaar geleden zijn evrijd. We zullen dat op een gepaste manier vieren dit jaar. Anders dan gedacht. Ook de Oranje Sing In moest worden geschrapt. 4 en 5 mei zullen altijd belangrijke herinneringsdata voor ons volk moeten blijven.

HEMELVAARSTDAG : Op Hemelvaartsdag zou in de Kapel een gezamenlijke dienst zijn met Ichthus en ook de Schepershof. Ds. Kajim zou de dienst leiden. Dat gaat vanzelfsprekend niet door. Daarvoor in de plaats is nu afgesproken, dat er een uitzending verzorgd zal worden uit De Opgang. Een dienst met beeld en geluid deze keer. Ds. Fischer en ds. Kajim zullen deze dienst samen doen. U kunt deze dienst volgen door via www.kerkomroep.nl De Opgang te selecteren. Als u naast 'luisteren' ook 'kijken' aanklikt, kunt u de dienst horen en zien.

KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op **WOENSDAG vóór 17:00 uur** bij mevr. M. Koops, Laan van het Kwekebos 155, Emmen, tel. 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl .

Een virus.

*Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.*

*De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?*

*Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?*

*Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?*

*Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?*

*Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.*

*Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.*

*Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.*

*Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.*

*We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?*

*Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.*

*Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.*

*Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.*

*Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart*

Dit gedicht werd toegezonden, waarvoor hartelijk dank. De dichter is helaas onbekend. We wilden het u niet onthouden, vandaar dat het afgedrukt is in de Zondagsbrief. Mocht iemand anders ook een bijdrage hebben? Van harte welkom.